

BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİTMİYEN SENARYOSU

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Gerçeği



Unending scenario of a terrorist organization
The reality of Nuriye Gulmen and Semih Özakça



Temmuz/July 2017

Bir Terör Örgütünün Bitmeyen Senaryosu
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Gerçeği

Unending scenario of a terrorist organization
The reality of Nuriye Gulmen and Semih Özakca

Temmuz/July 2017



www.arem.gov.tr



“DİRENİŞİMİZİN AJİTASYON VE PROPAGANDASINI YAPMAK İÇİN GİTMEĐİMİZ OKUL, HASTANE, İŞYERİ KALMAMALI.”

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

“WE SHOULD NOT LEAVE ANY SCHOOL, HOSPITAL OR WORKPLACE UNVISITED IN ORDER TO CREATE AGITATION AND PROTEST REGARDING OUR RESISTANCE.”

THE MARCHING JOURNAL

GİRİŞ

“Sahiplenmek bir cephe geleneğidir. Daha önceki direnişlerimizi nasıl sahiplendiysek bu direnişimizi de sahiplenmeliyiz, halka mal etmeliyiz. KEC’liler olarak direnişimizin sesini duymayan kamu emekçisi kalmamalı. Nuriye ve Semih’in direniş türküsü sizlerin diline söz olmalı. Direnişimizin ajitasyon ve propagandasını yapmak için gitmediğimiz okul, hastane, işyeri kalmamalı.”

Türkiye, yarım asırdan fazla bir süredir, yabancı istihbarat örgütlerinin ve küresel güçlerin güdümündeki aşırı sağ-sol örgütlerle ve bunların yarattığı terörle mücadele halindedir. Özellikle 1980 öncesi on yıllık döneme, literatüre “Anarşi Dönemi” olarak geçecek kadar sayıları ve eylemleri artan bu örgüt yapılanmaları, bugüne kadar onbinlerce insanımızın hayatına mal olmuşlardır.

INTRODUCTION

“Claiming the ownership is a tradition of the front. Just like the way we did claim our previous resistance acts, we should also claim this one and make it owned by the public.... As the Public Laborers’ Front (Kamu Emekçileri Cephesi KEC) members, we should make sure that all public laborers hear of our resistance. The resistance song of Nuriye and Semih must be also sung by yourself. We should not leave any school, hospital or workplace unvisited, in order to create agitation and protest regarding our resistance.”

For more than a half century, Turkey has been countering the extreme right-leftist organizations under the guidance of foreign intelligence services and global powers as well as the terror generated by such entities. In particular, these organizational structures that created an “Era of Anarchy” during the decade before 1980 with their increasing numbers and acts, cost the lives of tens of thousands of Turkish citizens until today.

Türkiye, yarım asırdan fazla bir süredir, yabancı istihbarat örgütlerinin ve küresel güçlerin güdümündeki aşırı sağ ve sol örgütlerle, bunların yarattığı terör ve şiddetle mücadele halindedir.

For more than a half century, Turkey has been countering the extreme right-leftist organizations under the guidance of foreign intelligence services and global powers, as well as the terror and violence generated by such entities.

1980 sonrasında ortaya çıkan PKK'nın, eylem alanı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu kırsalını seçmesi, aslında 1980 öncesi dönemin şehir örgütlerinin şöhretini biraz gölgelemiş, 12 Eylül darbesinin etkisiyle deyim yerindeyse unutulmasına sebep olmuştur. Eskinin şehirli "anarşi"si PKK ile beraber "dağlı terör" olmuştur. Böylece toplumsal hafıza, terörü PKK üzerinden tanımlar hale gelmiştir. Ancak 1980 öncesinin özellikle Marksist-Leninist-Sol çizgisindeki terör örgütleri yapılanmalarını devam ettirmiş ve DHKP-C, DEV-SOL, DEV-GENÇ gibi örgütler, kimliklerini ve cinayetlerini sürdürmüşlerdir.

Elinizdeki bu kitapçık, birilerinin görmezden geldiği ve göstermemeye çalıştığı; yaptıkları kanlı eylemleri değişik algı oyunları ile unutturmaya, neredeyse basit bir öğrenci eylemi gibi pazarlamaya, hatta **tescilli katillerini dahi şirin fotoğraflarla masum bir genç kız olarak dünyaya yutturmaya çalıştıkları DHKP-C'nin** son dönemdeki yeni bir algı operasyonunun deşifresine yöneliktir.

Okuyacaklarınız, elbette ki sizleri değil ama emin olunuz ki birilerini çok rahatsız edecektir.

The fact that the PKK terrorist organization targets at the rural areas in the Southeastern and Eastern Anatolian Regions of Turkey following 1980, shaded a bit the notoriety of the city-based operating organizations before 1980 and upon the military coup d'état of 12 September, it could be expressed that they started to wear off and be forgotten. The former "city-based anarchy" was replaced by the "mountain-based terror" along with the PKK terrorist organization. Therefore, the collective memory began to define the concept of terrorism over the PKK terrorist organization. Yet, the pre-1980 terrorist organizations in the line of Marxist-Leninist-Leftist rhetoric pursued the structuring in the form of terrorist organizations and the terrorist organizations such as DHKP-C (Revolutionary People's Liberation Party-Front), DEV-SOL (Revolutionary Left), DEV-GENÇ (Revolutionary Youth) maintained their identities and murders.

This hand-book aims at revealing and decoding the latest perception-operation engaged by the DHKP-C terrorist organization that some people try to ignore or not to reveal them or make the Turkish public opinion forget about their bloody actions through various perception games and **even marketing some cases like a student protest and making their established murderers look like an innocent girl through sympathetic photos.**

What you are about to read may not bother you but definitely it will some circles.



ASLINDA NE OLUYOR?

WHAT IS THE REALITY?

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi eylemleri, basında yer almaya başladığı ilk zamanlarda herkesin kafasındaki soru aşağı yukarı bu şekildeydi: "Konu ne, ne oluyor".. Aslında ilk başta oturma eylemi olarak gündeme gelen konu, ana akım medyaya daha ziyade açlık grevine dönüştükten sonra yansıdı. Yapılan haberler olabildiğince basit, detaysız ve eleştireldi. 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Nuriye Gülmen açığa alınır, Mardin Mazıdağı'nda bir ilkokul öğretmeni olan Semih Özakça ise 29 Ekim 2016 kararnamesi ile ihraç edilir. Ardından 9 Kasım 2016'da oturma eylemlerine başlarlar. 2017 Yılı başında yayınlanan kararname ile Nuriye Gülmen de ihraç edilir. Ankara'nın en işlek yerlerinden biri olan Yüksel Caddesi'ndeki eylemlerini Sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi parti temsilcileri, öğrenci dernekleri ziyaret etmektedir. Eylemin sloganı basittir: **"Açığa alındım, işimi geri istiyorum"**.

Eylem 9 Mart'ta Açlık Grevi'ne dönüştürülür.

When the hunger strike by Nuriye Gülmen and Semih Özakça was covered in the press at the beginning, people had this question in their mind: what is going on? What is the reality?...In fact, all started as a sitting protest, but once it evolved into a hunger strike, then the mainstream media started to cover this story. The media coverage was simple, lacking details but of critical nature.

Within the scope of the State of Emergency (OHAL) declared in the aftermath of the coup attempt on July 15, Nuriye Gülmen, a faculty member, is suspended from her post at the Selçuk University, while Semih Özakça, an elementary school teacher in Mazıdağı District of Mardin, is dismissed in accordance with the Decree dated 29 October 2016. Then, on 9 November 2016, they started the sitting protest. Upon a decree issued in early 2017, Nuriye Gülmen was dismissed from the university. Their protest on Yüksel Street, one of the busiest streets of Ankara, was visited by NGOs, some political party representatives and student associations. The slogan of their protest is simple: **"I am suspended, I want my job back"**.

On 9 March, the protest evolves into a Hunger Strike.

Ana akım medyada aşağı yukarı bu şekilde yankı bulan eyleme sebep olan işlemin gerekçesi hakkında fazla detaya girilmez. Hatta bazı yayın organlarında ihraçların "FETÖ soruşturması kapsamında" yapıldığı yazılır. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın eylemi "FETÖ soruşturması kapsamında yayınlanan **KHK'larla kurunun yanında yanan yaş**" gibi bir kılıfla servis edilmeye özen gösterilir. Öyle ya, biri üniversitede öğretim görevlisi, diğeri Mardin'de bir ilkokul öğretmenidir. Kiminle, ne sorunları olabilir? Fotoğraflar da gayet sıcak ve samimidir. Yüzler güleçtir, hareketler gayet sempatiktir. Aslında eyleme katılan başka insanlar da vardır ama Nuriye ve Semih bu sempatik ifadeleri nedeniyle olsa gerek kısa sürede ikonlaştırılır. "**FETÖ soruşturması mağduru**" imajı OHAL ilanından sonra sıklıkla dile getirilen bir kavramdır ama ilk kez somutlaşmaya başlamıştır.

Ama yine de senaryoda sırttan birşeyler vardır...

Kullanılan sloganlar, söylemler, hatta afişlerdeki renkler, hep birşeyleri çağırıyordu

Verilmek istenen görüntü ne olursa olsun, 1980 öncesini yaşamış ve sonrasında da aşırı sol örgütlerin eylemlerine her zaman maruz kalmış Türk toplumu, emniyet ve adalet birimleri için bazı noktalar çok tanıdık geliyordu. Kullanılan sloganlar, söylemler, hatta afişlerdeki renkler, hep birşeyleri çağırıyordu. Mesela eylemlerin sloganı basitti "Açığa alındım, işimi geri istiyorum".. Ama Nuriye Gülmen'in, eylemin **resmi yayın organı olarak çalıştırdığı internet sitesindeki talepler, hiç de öyle kişisel değildi:**

1. OHAL kaldırılın.
- 2- İşten atılan ve açığa alınan devrimci demokrat kamu emekçileri işe iade edilsin.
3. Keyfi ve hukuksuz işten atmalara son verilsin.
4. 13 bin ÖYP'li araştırma görevlisinin kadro güvencesi geri verilsin.

Açlık grevi ilanidir.

Kaynak: nuriyegulmendireniyor.wordpress.com

Tıpkı Taksim'deki 8 ağaç için başladığı iddia edilen Gezi Eylemleri'nde 3.Havalimanı'nın, Marmaray'ın, Kanal İstanbul'un, 3.Köprü'nün iptalinin istenmesi gibi...

The reasons of the suspension and dismissal were not detailed so much in the mainstream media that covered the story like this way more or less. Even some media organizations covered that they were dismissed as a result of "FETO investigation". There was an over-eager attempt to make this story look like both Nuriye Gülmen and Semih Özakça's protest was a case of **`throw out the baby with the bath water` due to the decree-laws** issued because of the FETO terrorist organization now that the former is an academician at a university and the latter is an elementary school teacher in Mardin. With whom could they have a problem ?Their photos are very warm and sincere. Faces are smiling and they seem very sympathetic. Actually, there are also other people joining this protest but just because of their sympathetic outlook of Nuriye and Semih, they become an icon. The image of "**FETO investigation victim**" is a commonly voiced concept and for the first time, it starts to get concrete.

Yet, there is something that does not fit the scenario...

The slogans, mottos, rhetoric, even the colors in the posters remind of something at all times...

No matter what image was aimed to be taken, some aspects seemed very familiar to the Turkish society, the police and the judiciary that experienced the decade before 1980 and the past actions of the extreme leftist terrorist organizations. The mottos, rhetoric, event the colors in posters reminded of something. For example, the motto of the protest was simple "I am suspended, I want my job back".. but the **website run by Nuriye Gülmen as the official site of the protest did not contain such personal demands:**

1. Abolish the OHAL (the state of emergency)
- 2- Reinstate the suspended and dismissed revolutionary democrat public laborors.
3. Put an end to the arbitrary and illegal dismissals.
4. Grant cadre guarantee to 13,000 future academicians attending the OYP (Academician Training Program).

Declaration of Hunger strike.

Source: nuriyegulmendireniyor.wordpress.com

Just like the Gezi Protests claimed to start for 8 trees in the Taksim Square, but grew to cover demands for the cancellation of the 3rd airport, Marmaray,Channel Istanbul and the 3rd bridge construction...

GERÇEKLER ÇOK FARKLI

İşin basın ve medya ayağında bunlar gözlenirken devletin resmi raporlarındaki gerçekler çok farklıydı.

Semih Özakça, Mardin Mazıdağı ilköğretim okulunda görevliyken 9 Eylül 2016 tarihinde açığa alınmış, 29 Ekim 2016 tarihinde 675 sayılı KHK ile ihraç edilmişti.

Nuriye Gülmen ise Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi kadrosundayken 1 Ekim 2016 tarihinde açığa alınmış, bunun üzerine 9 Kasım 2016 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi'nde oturma eylemine başlamış, 6 Ocak 2017'de yayınlanan 679 sayılı KHK ile devlet memuriyetinden ihraç edilmişti.

Ve asıl gerçek... Her iki ihracın da gösterilmek istenen ile herhangi bir ilgisi yoktu.

While these were the observations in the press and media, the realities were totally different in the official reports of the Government.

Semih Özakça, a teacher in Mazıdağı Mardin elementary school, was suspended on 9 September 2016 and dismissed upon the Decree-law nr 675 on 29 October 2016.

Nuriye Gülmen, a faculty member at the Konya Selçuk University, was suspended on 1 October 2016 and started the sitting protest on 9 November 2016 at Ankara Yüksel Street and dismissed from the civil service through the Decree-law nr 679 of 6 January 2017.

And here is the reality... Neither of the dismissals had something to do with the pretexts that were used.

REALITIES VERY DIFFERENT



Fascism will be defeated and the Resistance will win

**Her iki ihracın gerekçesinin
FETÖ soruşturması ile
herhangi bir ilgisi yoktu.**

**Neither of the dismissals had
something to do with the
FETO investigations.**

Hakkında devam eden 12 tane dava bulunduğu, bu davaların hepsinin bir terör örgütüyle iltisaklı olduğu; davalardan bir tanesinde mahkemenin mahkumiyet kararı verdiği ve dosyanın yargıtay aşamasında olduğu; devletin resmi kayıtlarında açıkça görülüyordu.

Çünkü devletin resmi kayıtlarında Nuriye Gülmen'in;

TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA GÖZALTI

- **9 Mayıs 2012** yılında Kütahya'da yapılan bir terör örgütü operasyonunda gözaltına alındığı, tutuklanarak Sincan F tipi Cezaevi'ne gönderildiği, kamuoyunda 3. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme ile **"yurtdışına çıkmama"** ve **"belirli bir yeri terk etmeme"** kararı verilerek tahliye edildiği;

109 GÜN CEZAEVİ

- **2013 yılında Gezi Olayları** sırasında tutuklanarak **109 gün** cezaevinde yattığı;

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

- **1 Nisan 2015** tarihinde Eskişehir ilinde bir terör örgütü adına faaliyet yürüten şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındığı ve sevk edildiği adli mercilerce **"Adli Kontrol ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı"** tedbiri kararı alındığı,
- **1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü** kapsamında **2015 yılında İstanbul'da** gözaltına alındığı;

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

- **4 Ekim 2015** tarihinde Eskişehir ilinde bir terör örgütünün açık alan yapılanması "Halk Cephesi" imzalı pankart açarak protesto eylemi düzenledikleri sırada yakalanarak gözaltına alındığı, **"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek"** suçlarından tanzim edilen tahkikat dosyası ile sevk edildiği Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2015/31516 soruşturma sayısına kayden ifadesinin alındığı;

It turned out that there were 12 ongoing litigations against her, each associated with a terrorist organization; one of them ruled imprisonment and the court ruling was at the Court of Cassation, according to the official records of the State.

According to the official records, Nuriye Gülmen;

CUSTODY DURING THE OPERATION AGAINST THE TERRORIST ORGANIZATION

- was put under custody during a counter-terrorism operation in Kütahya on **9 May 2012** and arrested and sent to Sincan F type Prison and discharged since she enjoyed the 3rd Judicial Package **with a ban on exit abroad and a condition of not abandoning a specific location**;

109 DAYS IN PRISON

- arrested during **the Gezi Protests in 2013** and sentenced to an imprisonment of **109 days**;

JUDICIAL CONTROL AND BAN TO EXIT ABROAD

- **on 1 April 2015**, she was put under custody during an operation against a group of individuals associated with a terrorist organization in Eskişehir province and the judiciary adopted a sanction **putting a ban on her exit abroad and a condition of judicial control**,
- **on the Day of Labor and Solidarity of 1 May 2015**, she was put under custody in Istanbul;

PROPAGANDA OF THE TERRORIST ORGANIZATION

- on **4 October 2015**, she was put under custody during a protest accompanied with a banner saying "Public Front" arranged by the unit of the terrorist organization in charge of public sphere and her statement was taken and included into the Chief Prosecutor's investigation file no. 2015/31516 on **"Making a Propaganda of a Terrorist Organization, Praising a Crime and the Criminals"**;

The resisting one wins



HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI VERİLMİŞ DOSYASI YARGITAYDA

- Hakkında devam eden 12 dava bulunduğu, bu davaların hepsinin bir terör örgütüyle iltisaklı olduğu; davalardan bir tanesinde mahkemenin mahkumiyet kararı verdiği ve dosyanın yargıtay aşamasında olduğu;

açıkça görülüyordu.

SEMİH ÖZAKÇA

Eylemin ikinci ikonu **Semih Özakça'nın kariyeri** de içerik itibarıyla Nuriye Gülmen'den pek farklı değildi.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

- "**Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma**", "kamu malına zarar verme", "basit yaralama", "**kemiklerin kırılmasına sebebiyet** verecek şekilde kasten yaralamak", "**Terör Örgütü Propagandası Yapmak**" suçlarından;
- **Görevi yaptırmamak** için direnme suçundan,
- **Kanuna aykırı toplantı** ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçlarından,

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMA

- "**Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak**" suçlarından,

devam eden davaları bulunuyordu.

"Terör örgütü" ibaresinin yerinde devletin resmi kayıtlarında zikredilen örgüt ise DHKP-C'ydi..

Semih Özakça'nın kariyeri de içerik itibarıyla Nuriye Gülmen'den pek farklı değildi.

Semih Özakça's career is not any different than Nuriye Gülmen in view of content

SENTENCED TO IMPRISONMENT AND THE FILE AT THE COURT OF APPEALS

- In a nutshell, there are 12 ongoing litigations against Nuriye Gülmen due to her association with the terrorist organization; one of the legal proceedings concluded with a ruling of imprisonment and the file is at the Court of Appeals at the moment.

SEMİH ÖZAKÇA

As for the second icon of the protest, **Semih Özakça's career** is not any different than Nuriye Gülmen, in view of content.

BEING A MEMBER OF AN ARMED TERRORIST ORGANIZATION

- "**membership to an armed terrorist organization**", "damaging public property", "simple injuries", "**deliberate injuries in a way to break bones**", "**making a propaganda of a terrorist organization**";
- resistance to **prevent the execution of public duties**,
- resistance and insult in order to prevent the execution of public duties by attending **unallowed meetings and demonstrations** in an unarmed way and not disbanding despite warning,

MAKING PROPAGANDA OF AN ARMED TERRORIST ORGANIZATION

- "being a member of a terrorist organization, making a propaganda of a terrorist organization",

Regarding all above mentioned crimes, cases are still pending against him.

The "**terrorist organization**" he is associated with is the **DHKP-C** in the state official records...

Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinde Devam Eden 12 Ceza Davası

AD	SOYAD	DOSYA TÜRÜ	HAZIRLIK NO	ESAS NO	DOSYA DURUMU	SIFATI	SUÇ BİLGİLERİ
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2013	2015	AÇIK	SANIK	Toplantı ve Gösteri Yürüşünde Görevlendirilenlerin Görevlerini Yapmalarına Engel Olma, Kara Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alikoyma , Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2014	2014	AÇIK	SANIK	Hakaret , Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2014	2015	AÇIK	SANIK	Mala Zarar Verme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma, Basit Yaralama
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2015	2015	AÇIK	SANIK	Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2015	2015	AÇIK	SANIK	Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2015	2017	AÇIK	SANIK	Cumhurbaşkanına Hakaret
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2016	2016	AÇIK	SANIK	Türk Milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini Alenen Aşağılama
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2016	2016	AÇIK	SANIK	Valinin emirlerini dinlememek, isteklerini yerine getirmemek
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2017	2017	AÇIK	SANIK	Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2017	2017	AÇIK	SANIK	Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama, Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2017	2017	AÇIK	SANIK	Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma , Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
Nuriye	GÜLMEN	CEZA DAVA DOSYASI	2017	2017	AÇIK	SANIK	Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma

12 Criminal Cases at the Court of First Instance and the Court of Assize

NAME	SURNAME	FILE TYPE	PRE-TRIAL NR	DOCKET NR	FILE STATUS	CAPACITY	DESCRIPTION OF THE CRIME
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2013	2015	Open	Accused	Preventing the security officers tasked with assembly and demonstrations to perform their duties, Stealing and confiscating land transportation vehicles, Organizing or Managing an unlawful assembly or demonstration and participating in their activities
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2014	2014	Open	Accused	Defamation , Resisting to prevent the Performance
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2014	2015	Open	Accused	Damage to Property , resisting to prevent the Performance, Organizing or Managing an unlawful assembly or demonstration and participate in their activities, Felonious injury
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2015	2015	Open	Accused	Attending the unlawful assembly and demonstration and Resisting to dissolve ipso facto despite the warnings
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2015	2015	Open	Accused	Attending the unlawful assembly and demonstration and Resisting to dissolve ipso facto despite the warnings
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2015	2017	Open	Accused	Defamation of the President
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2016	2016	Open	Accused	Publicly defaming the Turkish Nation, the Republic and Turkish Grand National Assembly
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2016	2016	Open	Accused	Disobeying the orders of the Governor and not fulfilling the requirements -
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2017	2017	Open	Accused	Attending the unlawful assembly and demonstration and Resisting to dissolve ipso facto despite the warnings , Resisting to prevent the performance, Defamation
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2017	2017	Open	Accused	Attending the unlawful assembly and demonstration and Resisting to dissolve ipso facto despite the warnings , Resisting to prevent the performance
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2017	2017	Open	Accused	Being a member of armed terrorist organization , Being a member of armed terrorist organization, Making the Propaganda of the terrorist organization
Nuriye	GÜLMEN	Criminal Case File	2017	2017	Open	Accused	Organizing or Managing an unlawful assembly or demonstration and participating in their activities

Ağır Ceza ve Asliye Mahkemelerinde Devam Eden 4 Ceza Davası

AD	SOYAD	DOSYA TÜRÜ	HAZIRLIK NO	ESAS NO	DOSYA DURUMU	SIFATI	SUÇ BİLGİLERİ
SEMHİH	ÖZAKÇA	CEZA DAVA DOSYASI	2012	2014	AÇIK	SANIK	Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Kamu Malına Zarar Verme, Basit Yaralama, Kemiklerin Kırılmasına Sebepiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SEMHİH	ÖZAKÇA	CEZA DAVA DOSYASI	2017	2017	AÇIK	SANIK	Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SEMHİH	ÖZAKÇA	CEZA DAVA DOSYASI		2017	AÇIK	SANIK	Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
SEMHİH	ÖZAKÇA	CEZA DAVA DOSYASI	2017	2017	AÇIK	SANIK	Kanuna Aykırım Toplantı ve Yürüyüşlere Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret

4 Criminal Cases at Criminal Court of First Instance and Court of Assize

NAME	SURNAME	FILE TYPE	PRE-TRIAL NR	DOCKET NR	FILE STATUS	CAPACITY	DESCRIPTION OF THE CRIME
SEMHİH	ÖZAKÇA	Criminal Case File	2012	2014	Open	Accused	Being a member of armed terrorist organization, Damage to the Public Property, Felonious injury, Felonious Injury to cause the break of corporal bones, Making the propaganda of the terrorist organization
SEMHİH	ÖZAKÇA	Criminal Case File	2017	2017	Open	Accused	Being a member of armed terrorist organization, Being a member of armed terrorist organization, Making the Propaganda of the terrorist organization
SEMHİH	ÖZAKÇA	Criminal Case File		2017	Open	Accused	Resisting to prevent the Performance
SEMHİH	ÖZAKÇA	Criminal Case File	2017	2017	Open	Accused	Attending the unlawful assembly and demonstration and Resisting to dissolve ipso facto despite the warnings, Law Article, Resisting to prevent the Performance, Defamation

Ve bu sicillere rağmen her ikisi için de oldukça profesyonel bir algı operasyonu yürütülmeye başlanmıştı. Bu bilgiler sadece resmi evraklarda yazıyordu. Basında buna dair en küçük bir cümle okunamıyordu.

GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASI

Sonunda açığa alınan bu kişilerin DHKP-C bağlantısını 25 Mayıs 2017'de ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.

Aynı gün içinde örgütün kendi yayın organları ve bu eyleme destek veren kesimlerden koro halinde tepkiler gelmeye başladı. Örgüt bağının olmadığına ilişkin öne sunulan yegane gerekçe, Uyap kayıtlarında kesinleşmiş mahkeme hükmünün olmayışydı. **Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadığı ifade ediliyor ama devam eden davalardaki ortak noktalardan, hep aynı örgüt bağlantısı dolayısıyla soruşturmalar açılmasından, basın açıklamaları sırasında yapılan gözaltılardan, davaların çokluğundan, bir akademisyenin ve bir öğretmenin böyle davalarının olmasının garipliğinden bahsedilmiyordu.** Kaldı ki Nuriye Gülmen'in davalarından bir tanesi için **mahkumiyet kararı** verilmiş ve dosya **Yargıtay'a** iletilmişti. Ayrıca Kamu görevinden ihraç gerekçeleri arasında kesinleşmiş mahkeme hükmü olması şartı bulunmuyordu:

Despite their criminal records, a highly professional perception campaign has been launched to favor both. Such information was covered by only official documents and there was no tiny sentence mentioning their criminal acts in media.

REVEALING THE TRUTH

On 25 May 2017, the association of these individuals, suspended from their jobs, with the DHKP-C was revealed to public for the first time.

On the same day, reactions started to come like a choir from the media institutions of the organization and the supporters of this act. The only justification they used to explain that they do not have any connection with the organization was that there was no definite entry against them in the UYAP court rulings database but **they never mentioned that it was an awkward situation for an academician and school teacher to be involved into such investigations against the same terrorist organization, custodies during press statement readings and the high number of cases.** In addition, as a result of one of the court proceedings, Nuriye Gülmen was sentenced to **imprisonment** and her file was referred to the **Court of Appeals.** Furthermore, for removal from public service, there is no need for a definite court ruling:

“Devrimci kimliğimden dolayı işten atıldım. Şimdi devrimciliğin verdiği güçle ve haklılık bilinciyle direniyorum.”

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ..ekli listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır...”

KENDİLERİ DE İNKAR ETMİYOR

Bu iki kişi ve aslında açlık grevleriyle gündeme gelen diğer kişilerin yolu bir şekilde bu örgütle kesişiyordu. Peki acaba kendileri bu bağı, eylemleri, gözaltıları inkar mı ediyorlardı?

“...katıldığım hiçbir eylemden, yaptığım hiçbir fiilden pişmanlık duymadığımı belirtmek istiyorum. Bana katıldığım üç eylemden soruşturma açıldı, oysa bunlar gibi onlarca eyleme katıldım, katılmaya devam ediyorum. Devrimci kimliğimden dolayı işten atıldım. Şimdi devrimciliğin verdiği güçle ve haklılık bilinciyle direniyorum.”(13 Haziran 2015 / Evrensel Gazetesi / Nuriye Gülmen imzalı yazı.)

Tepkilerin peşinden İçişleri Bakanı ertesi gün İstanbul’da Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada davaların detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Ve can alıcı bir soru sordu: **“Bir akademisyenin devam eden 12 tane terör davası olur mu? Bir öğretmenin, devam eden 4 tane terör davası olur mu? Bu normal midir?”**

“The individuals indicated in the list against whom there is a court ruling saying that they are associated with any terrorist organization or they are instigating against the national security in cooperation and membership with any structures, entities or groups, according to the terms of the National Security Council are removed from the public service without any further actions...”

THEY DO NOT DENY IT, EITHER

These two people and others going for a hunger strike do intersect with this terrorist organization. So, do they deny this linkage or actions or custodies?

“...I want to express that I do not regret about any actions or deeds of mine. An investigation was started against me regarding three actions that I was involved into. In fact, I joined tens of actions or protests like these three and I do continue to do so.I was sacked because of my revolutionary identity. Now, with the power and awareness of being right, derived from the spirit of revolution, I do resist” (13 June 2015 / Evrensel Newspaper / an article signed by Nuriye Gülmen)

Upon the re actions flowing, the Minister of Interior shared the details of the litigations, on the occasion of the Graduation Ceremony at Istanbul Adile Sadullah Mermerci Police Vocational School and asked a striking question: **“How come an academician has 12 pending terrorism cases? How could a school teacher have 4 pending terrorism litigations? Is this something normal and expected?”**

“I was sacked because of my revolutionary identity. Now, with the power and awareness on being right derived from the spirit of revolution, I do resist.”

It is the 185th day of our resistance
and 65th day of our hunger strike



OLMAYAN DEVİRİMİN VAR OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ: DHKP-C

1969 Yılında kurulan Devrimci Gençlik Federasyonu (Dev-Genç) ile başlayan inişli çıkışlı bir sol terör macerasının içinde çıkan bir örgüttü DHKP-C.. Dev-Genç, THKP/C, Dev-Yol, Dev-Sol gibi çeşitli yan kollara sahip olan bu hareket, 12 Eylül 1980'e kadar aralarında eski Başbakanlardan Nihat Erim ve Devlet Bakanlarından Gün Sazak'ın da bulunduğu birçok cinayet işlemişti. Bu yapının 1980 öncesindeki her adımında olduğu gibi 1980 öncesindeki her adımında olan isim ise Dursun Karataş'tı. 1989'da cezaevinden firar etmesiyle Dev-Sol adıyla yeniden harekete geçen bu cinayet şebekesi, Emniyet Teşkilatı'nın 1991 yılında gerçekleştirdiği seri operasyonlarla ciddi darbe yedi. Örgütün değişik kolları arasındaki görüş ayrılıkları ve çatışmalar neticesinde Dursun Karataş, 30 Mart 1994'te Devrimci Halk Kurlutuş Partisi/ Cephesi, yani bilinen adıyla DHKP-C'yi kurdu.

Ancak **örgüt, kuruluşunu bir afişle değil, eski Adalet Bakanlarından Mehmet Topaç'a yaptığı bir suikastle duyurdu.**



TERRORIST ORGANIZATION OF A NON-EXISTING REVOLUTION: DHKP-C

The DHKP-C is a terrorist organization born out of a leftist terror adventure with ups and downs starting with the Revolutionary Youth Federation (DEV-GENÇ) founded in 1969. This movement that had side branches such as Dev-Genç, THKP/C, Dev-Yol, Dev-Sol, murdered many people until 12 September 1980, including Nihat Erim former Prime-minister of Turkey and Gün Sazak, state minister. At every step of this structure, there was a single name Dursun Karataş before and after 1980. Once he escaped from prison in 1989, Dev-Sol was reactivated as a murder network and the terrorist organization was severely damaged by a series of operations by the Turkish National Police in 1991. On 30 March 1994, due to conflicts and opinion divergence, Dursun Karataş founded the Revolutionary People's Liberation Party-Front a.k.a. DHKP-C.

Nonetheless, **it announced its foundation not through a simple poster but with the assassination of Mehmet Topaç, former Minister of Justice.**

DHKP-C'nin kanlı terör bilançosuna geçmeden önce, aslında algı yönetimi konusundaki yaklaşımını incelemek daha doğru olacaktır. Özellikle 1980 İhtilalinden ve sonrasında 90'lı yıllarda Komünizmin çöküşünden sonra yaslandığı Marksist-Leninist ideolojinin tarih olması, aslında bu örgüte gizli bir kılıf olmuştur.

68 Model bir isme sahip olması, komünist devrim iddiasında olan neredeyse hiçbir aklıbaşında grup veya kişi kalmaması, PKK'nın bütün terör nefretini tek başına üzerine çekmesi, birtakım kesimlerin DHKP-C'nin eylemlerini görmezden gelmesine neden olmuştur. Gerek bombalı gerekse silahlı suikastler noktasında hiç de azımsanmayacak bir bilançoya sahip olan bu örgüt, kendisini **neredeyse bir marjinal öğrenci derneği gibi göstermeyi, eskinin nostaljik 68 kuşağı devrimcileri gibi pazarlamayı başarmıştır.**

Before moving onto the bloody terror toll of DHKP-C, it shall be the right thing to analyze its perception management approach. Especially, the fact that communism fell following the coup d'etat of 1980 in Turkey and the Marxist-Leninist ideology that it identified itself with became history in the 1990s created a disguise and justification for this terrorist organization.

Since it had a name dating back to 1968, there were no smart groups or people with a claim of communist revolution, the PKK attracted the hatred against terrorism per se, some circles started to disregard the actions of the DHKP-C. This organization which had a long record of bombed attacks and armed assassinations that cannot be underestimated, **started to pretend like a marginal student association and market itself like nostalgic revolutionary people of 1968.**

DHKP-C'nin kamuoyunun aklında en çok kalan eylemi ise hiç şüphesiz Sabancı Suikasti ve savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesidir.

The most remarkable and remembered actions of the DHKP-C is without doubt the assassination of prominent businessman Mr. Sabancı and prosecutor Mehmet Selim Kiraz, becoming martyr.

Ortalıkta bir devrim iddiası kalmamasına rağmen, olmayan devrim adına işlendiği iddia edilen cinayetler, aslında çoğunlukla Türkiye'ye birilerinin vermek istediği mesajın taşeronluğu adına yapılmış işlerdir. Terör eylemleri bir yana, **gencecik çocuklara ölüm orucu emrini verip ölmelerini seyreden örgüt lideri Dursun Karataş'ın, ölmek için yıllarca hastanelerde tedavi gördükten sonra 2008'de kanserden ölmesi de ayrı bir ironidir.**

Eski MİT müsteşarı **Hiram Abas, Emekli Orgeneraller Adnan Ersöz ve Hulusi Sayın, Emekli Oramiral Kemal Kayacan, Emekli Yarbay Ata Burcu, eski DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın**, bu terör örgütünün kurbanlarından sadece birkaçıdır.

DHKP-C'nin kamuoyunun aklında en çok kalan eylemi ise hiç şüphesiz **Sabancı Suikasti ve savcı Mehmet Selim Kiraz'ın** şehit edilmesidir.



Although there was no claim of revolution at the current conjecture, the murders committed for the sake of non-existing revolution were outsourced by some circles in order to give a message to Turkey. To put aside the terrorist actions he launched, Dursun Karataş who ordered young people to go for a hunger strike and watched them die, had treatment in hospitals for many years and finally died of cancer in 2008, which is very ironic.

Hiram Abas, former undersecretary of the Turkish Intelligence Agency, retired generals Adnan Ersöz and Hulusi, retired admiral Kemal Kayacan, retired lieutenant colonel Ata Burcu, Yaşar Günaydın, former chief prosecutor of the State Security Court, were only some of the victims shot dead by this terrorist organization.

Without doubt, the most memorable action of the DHKP-C in the minds of public was the assassination of the prominent Turkish businessman Mr. Sabancı and prosecutor Mehmet Selim Kiraz, becoming a martyr.



09.01.1996 günü saat: 10.30 sıralarında İstanbul ili Beşiktaş ilçesi 4. Levent'te bulunan Sabancı Center İş Merkezinin 25. katında Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyota-SA Genel Müdürü Haluk Görgün ve Sekreter Nilgün Hasefe, DHKP-C terör örgütü militanları Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından silah kullanmak suretiyle öldürülmüştür. Yurtdışına kaçan **Fehriye Erdal'ın yakalandığı AB üyesi ülkeler tarafından hukuk oyunları ile nasıl korunduğu**, olabildiğince güleryüzlü pozlarıyla kamuoyundaki tepkinin nasıl yönetilmek istendiği, neredeyse tez konusu olabilecek kapasitede bir algı operasyonu örneğidir.

On 9 January 1996, around 10.30, on the 25th floor of the Sabance Center in 4th Levent Quarter in Istanbul, the DHKP-C terrorists Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar killed Mr. Özdemir Sabancı, member of the Executive Board of the Sabancı Holding, Mr. Haluk Görgün, Toyota-SA General Manager and Mrs. Nilgün Hasefe, secretary. **The way how Fehriye Erdal who fled to abroad is protected by the EU Member States through various legal tricks** and how the reactions are guided through making use of her smiling poses is a lucid example of perception management that could be a subject matter of a thesis.

Örgüt eski Adalet Bakanlarından Mehmet Topaç'a yaptığı bir suikastle adını duyurdu.

Ocak 2001 tarihinde, DHKP-C terör örgütü mensubu Gültekin KOÇ tarafından **İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne** yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısı eylemi neticesinde, Polis Memuru Naci Canan Tuncer şehit olmuş, (5) Polis (2) vatandaş olmak üzere toplam (7) kişi yaralanmıştır.

10 Eylül 2001 tarihinde, DHKP-C terör örgütü mensubu Uğur BÜLBÜL tarafından İstanbul Taksim Meydanı-Gümüşsuyu **Çevik Kuvvet** bekleme noktasına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısı eylemi neticesinde, Polis Memurları Halil İbrahim Doğan ve Tuncay Karataş şehit olmuş, eylemi gerçekleştiren şahıs hayatını kaybetmiş, (17) Polis (6) vatandaş ve (1) turist olmak üzere toplam (24) kişi yaralanmıştır.

20 Mayıs 2003 tarihinde, DHKP-C terör örgütü mensubu Şengül Akkurt Ankara'da **Adalet Bakanlığına** yönelik intihar saldırısı eylemi yapmaya giderken, Kızılayda bulunan bir kafenin tuvaletinde düzeneğin patlaması sonucu parçalanarak ölmüştür.

The terrorist organization promoted itself through the assassination of Mr. Mehmet Topaç, former Minister of Justice



In January 2001, as a result of a suicide bomb by Gültekin Koç, a member of the DHKP-C against the **Şişli District Police Station in Istanbul**, police officer Naci Canan Tuncer was killed becoming a martyr and (5) police officers as well as (2) citizens in total 7 people were injured..

On 10 September 2001, DHKP-C terrorist Uğur Bülbül launched a suicide bomb attack against the Istanbul Taksim Square Gümüşsuyu **Riot Police** Waiting Point and killed police officers Halil İbrahim Doğan and Tuncay Karataş as well as himself and injured (17) police officers, (6) citizens and (1) tourist, total number of casualties reaching (24).

On 20 May 2003, DHKP-C terrorist Şengül Akkurt, who was about to commit a suicide bomb strike at the headquarters of the **Ministry of Justice** in Ankara, accidentally detonated herself in the toilette of a café in the Red Crescent Square.





24 Haziran 2004 tarihinde, DHKP-C terör örgütü mensubu Semiran Polat İstanbul' da intihar saldırısı eylemi yapmaya giderken, bulunduğu İETT otobüsünün içerisindeyken düzeneğin patlaması sonucu parçalanarak ölmüştür. Eylemci birlikte (3) vatandaş hayatını kaybetmiş, (21) vatandaş yaralanmıştır.

On 24 June 2004, DHKP-C terrorist Semiran Polat accidentally detonated herself and died in the IETT public bus while she was on her way to strike a suicide bomb attack in Istanbul. With her, (3) civilians died and 21 people were injured.

1 Temmuz 2005 tarihinde, DHKP-C terör örgütü mensubu Eyüp BEYAZ tarafından Ankara **Adalet Bakanlığına** yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısı eyleminde şahıs üzerindeki bomba düzeneğinin çalışmaması, fünyenin patlamış olmasına rağmen bombanın patlamaması sonrası kaçmaya çalışırken ölü olarak ele geçirilmiştir.

On 1 July 2005, the DHKP-C terrorist Eyüp BEYAZ launched a suicide bomb attack against the **Ministry of Justice** in Ankara but the bomb set-up did not work although the detonator worked. So, the terrorist started to run and found dead



11.09.2012 tarihinde, DHKP-C terör örgütü mensubu İbrahim Çuhadar tarafından İstanbul Sultangazi ilçesi, **Gazi Polis Merkezi Amirliğine** yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısı eylemi neticesinde, Polis Memuru Bülent ÖZKAN şehit olmuş, eylemi gerçekleştiren şahıs hayatını kaybetmiş, (3)'ü vatandaş olmak üzere toplam (9) kişi yaralanmıştır.

On 11 September 2012, as a result of the suicide bomb attack realized by the DHKP-C terrorist İbrahim Çuhadar against Istanbul Sultangazi District **Gazi Police Station**, police officer Bülent ÖZKAN was shot dead as well as the terrorist and 3 civilians and 6 police officers were injured, casualties reaching 9.



01.02.2013 tarihinde Ankara ili, Çankaya ilçesinde bulunan **ABD Türkiye Büyük Elçiliğinin**, 2 Nolu Nizamiye Kapısında DHKP-C terör örgütü mensubu Ecevit Şanlı tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısı neticesinde, saldırganla birlikte Büyük Elçilikte görevli Mustafa AKARSU isimli Özel Güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, (2)'si hafif olmak üzere (3) vatandaş yaralanmıştır.

On 01 February 2013, as a result of a suicide bomb attack by the DHKPC terrorist Ecevit Şanlı against the 2nd entrance of the Embassy of the USA to Ankara in Çankaya district, private security officer of the Embassy Mustafa AKARSU died as well as the terrorist and 3 civilians were injured, 2 of whom were mildly wounded.

20 Eylül 2013 tarihinde Ankara ili, Çankaya ilçesinde bulunan Dikmen **EGM ek hizmet binasına** ve **Polisevine** yönelik Muharrem Karataş ve Serdar Polat tarafından RPG 2 türü roket ve silah ile saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, eylem sonrası Muharrem Karataş ölü Serdar Polat yaralı olarak ele geçirilmiştir.

On 20 September 2013, Muharrem Karataş and Serdar Polat targeted at the Annex Building of the Turkish National Police in Dikmen Çankaya District and the Police Guesthouse with bazooka RPG Type 2 and guns and Muharrem Karataş was shot dead while Serdar Polat was injured.



01.01.2015 günü İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde bulunan **Dolmabahçe Sarayı** önünde görevli **Polismemurlarına** yönelik Fırat ÖZÇELLİK tarafından El Bombası ve silah ile saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, eylem sonrası şahıs etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.



On 1 January 2015, Fırat ÖZÇELLİK realized an attack against the **police officers** with grenades and guns before the **Dolmabahçe Palace** in Istanbul Beşiktaş district. The terrorist was deactivated and captured.



31.03.2015 saat 13:30 sıralarında Çağlayan Adliyesi'nin 6. katında bulunan Berkin ELVAN dosyasının savcısı Mehmet **Selim KIRAZ'** a yönelik Şafak YAYLA ve Bahtiyar DOĞRUYOL tarafından Silah Tehdidi ile Rehin Alma eylemi gerçekleştirilmiş, eylemde Cumhuriyet Savcımız Şehit olmuş, 2 örgüt üyesi ise silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Şehit Savcı'nın öldürülmeden önce kafasına silah dayanmış resimlerinin sosyal medyadan paylaşılması ise örgütün gaddarlığının boyutlarını gözler önüne seren önemli bir ayrıntı olmuştur.

On 31 March 2015 around 13:30, the DHKPC terrorists Şafak YAYLA and Bahtiyar DOĞRUYOL held the prosecutor of the Berkin Elvan case Mehmet Selim Kiraz who was on the 6th floor of the Çağlayan Courthouse in hostage with arms. At the end of this hostage case, the prosecutor was killed by the terrorists, werer the 2 terrorists. The posting of the photos on social media showing the prosecutor with a gun pointing at this head in the hands of the terrorists is an important detail reflecting the cruelty of the DHKPC terrorist organization.

01.04.2015 günü İstanbul **Emniyet Müdürlüğü'nün** Ana Giriş Kapısında görev yapan Polis Memurlarına yönelik Elif Sultan KALSEN tarafından uzun namlulu silah, tabanca ve el bombası ile saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, saldırıda 2 Polis Memuru ve bir vatandaş yaralanmış, örgüt üyesi ise silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

On 01 April 2015, the DHKPC terrorist Elif Sultan KALSEN used long barreled weapon, gun and grenade against the police officers at the Main Gate of Istanbul Police Department. 2 police officers and a civilian were injured and the terrorist was found dead with her weaponry.





03.03.2016 tarihinde **Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne** yönelik Çiğdem YAKŞI ve Berna YILMAZ isimli şahıslar tarafından el bombalı ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen operasyon sonucu şahıslar CZ25 marka 9 mm çapında otomatik tabanca, Çek Vizör marka 7,65 mm çapında tabanca bu silahlara ait 2 adet şarjör ve fişekler ile birlikte 2 adet patlamamış el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

On 3 March 2016, the DHKPC terrorists Çiğdem YAKŞI and Berna YILMAZ realized an attack with a grenade and guns against the **Bayrampaşa Riot Police Department**. The terrorists were killed and amongst their weaponry, there were CZ25 9 mm gun, Czeck Visor 7,65 mm as well as 2 magazines and cartridges and 2 undetonated grenades.



30 Mart 2016 tarihinde **Tunceli Valiliği ve Adliyesine** yönelik el bombalı ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, eylemi gerçekleştiren DHKP-C terör örgütü mensubu Onur POLAT 2 adet tabanca, 1 adet pimi çekilmemiş vaziyette patlamamış el bombası, bol miktarda fişek ve -sözde-DHKP-C terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

On 30 March 2016, armed and hand grenade attack was engaged against the Tunceli Governor's Office and the Courthouse. The DHKP/C terrorist Onur POLAT was found dead with 2 guns, 1 grenade, many cartridges and a piece of "so-called" garment representing the DHKP/C terrorist organization.

28 Aralık 2016 tarihinde Tunceli Hozat İlçesi Geyiksuyu mevkiinde Askeri birlikler ile terör örgütü mensupları arasında sağlanan sıcak temas ile DHKP-C Terör örgütü mensubu Mahir BEKTAŞ ve Leyla Aracı ölü olarak ele geçirilmiş, 1 Uzman Çavuş şehit olmuştur.

On 28 December 2016, the DHKP/C terrorists Mahir BEKTAŞ and Leyla Aracı were found dead at the end of hot contact between the terrorists and the army in Geyiksuyu subdistrict in Tunceli Hozat District and 1 specialized sergeant was shot becoming a martyr.



20 Ocak 2017 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesine ve Beyoğlu ilçesi Sötlüce'de bulunan **AK Parti İstanbul İl Başkanlığına** yönelik lav silahı ile saldırı eylemi gerçekleştirilmiş, eylemlerde maddi hasar dışında can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir.

Yapılan çalışmalar neticesi eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen Şerif Turunç 22 Ocak 2017 günü Tekirdağ ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, Bilgehan Karpat ise aynı günün akşamı Tekirdağ ili Muratlı ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir.

On 20 January 2017, an attack with flame thrower was realized against the Istanbul Police Department Compound on Vatan Street and the AK Party Istanbul Provincial Office in Beyoğlu district, paving the way to material damage and there happened no casualties or death tolls.

According to the investigation, Şerif Turunç who was identified as the perpetrator was captured and detained in Tekirdağ province, on 22 January 2017 while Bilgehan Karpatm was shot dead at an armed conflict with the law enforcement in Terkidağ Muratlı district in the same evening.

DHKP-C, aktif, kanlı cinayetlere imza atan bir terör örgütüdür.

Bütün bu eylemleri ve aslında buraya tamamını almadığımız daha birçok kanlı eylemi alt alta değerlendirdiğimizde açıkça görülmektedir ki bazı basın yayın organlarının neredeyse nostaljik bir sol örgüt olarak göstermeye çalıştığı DHKP-C, aktif, kanlı cinayetlere imza atan bir terör örgütüdür. Sabancı ve Savcı Selim Kiraz cinayetleri haricindeki medya görünürlüğünün PKK'nın oluşturduğu terör gündeminin gölgesinde kalması, bir anlamda örgütün iç yapısının yeterince tanınmasını engellemektedir. Aslında Nuriye Gülmen ve Semih Özakça eylemlerinin kilit noktası da örgütün bu iç yapısında yatmaktadır.

DHKP-C, is an active terrorist organization that conducts bloody murders

Considering the above-mentioned actions and many other bloody actions that are not covered here, it is clearly seen that the DHKP-C that some media institutions are trying to present it like a nostalgic leftist organization, is way far away from its goals once declared at its foundation and actively putting its signature under many bloody murders. Since the media visibility of terror is dominated by the PKK terrorist organization, except the Sabancı and Prosecutor Selim Kiraz murders' coverage by the DHKP-C, the recognition of the internal structure of the DHKP-C is in a way prevented. In fact, the gist of the Nuriye Gülmen and Semih Özakça acts lies in this internal structure.

İÇİNDE NE VAR BU DHKP-C'NİN?

Dünyada hemen hemen bütün ideolojik terör örgütleri, sözde amaçlarına ulaşmak için bünyelerinde farklı teşkilatlanmalar barındırır. Temelde "sivil ve askeri kanat" olarak iki ana kola ayrılan bu yapılar, eylem yapılan yerlere göre şehir-kırsal gibi ayrımlara da sahip olabilmektedir. DHKP-C de aslında böyle bir yapıya sahiptir.

Yönetim şemasının en üstünde Genel Sekreter var. Yani ölene kadar Dursun Karataş'ın oturduğu koltuk. Onun altında Merkez Komite, onun altında Genel Komite... Sonrasında örgüt iki ana kola ayrılıyor: Askeri Kanat ve Siyasi Kanat. Askeri Kanat da Şehir ve Kır Silahlı Propaganda Birlikleri olarak ikiye ayrılıyor.

Siyasi Kanat'ta kendi içinde 4 ana yapı var. Bu kanatta Ülke Komiteleri, Bölge Komiteleri, İl Komiteleri ve Demokratik Alan Yapılanmaları var. **Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın örgütle temas noktası ise tam da burada,** Demokratik Alan Yapılanmaları içindeki birimlerde başlıyor. Bunlar içinde Halk Cephesi, **Dev-Genç, Devrimci İşçi Hareketi, Devrimci Memur Hareketi/Kamu Emekçileri Cephesi, TAYAD, İdil Kültür Merkezi/Grup Yorum, Halkın Hukuk Bürosu, Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği, Halk Meclisleri ve Yürüyüş Dergisi...**

Voice of People – Watch the Truths from us (Web site name)

Click to listen audio files of the "Yürüyüş" journal's articles

NEWS:

Police Attack to the Evening Statement of Ankara Yüksel Street

Police Attack to Midday Statement of 251th day



HOW IS THE STRUCTURE OF DHKP-C?

Almost all ideological terrorist organizations in the world contain different sub-organizations within their structure in order to achieve their so-called goals. Basically, they split into two main branches such as "civilian and military wings" as well as the location of the acts such as urban or rural. Therefore, the DHKP-C has a similar structure.

At top of the organizational chart of the terrorist organization, there is a Secretar General. That is the chair taken by Dursun Karataş till he died. Under that, there is a Central Committee and beneath that, there a General Committee... Later on, the organization is split into two branches: Military Wing and Political Wing. The Military Wing is separated into two such as Urban and Rural Armed Propaganda Units.

The Political Wing contains 4 main entities. In this wing, there are the Country Committees, the Regional Committees, Provincial Committees and Democratic Field Structures. Nuriye Gülmen and Semih Özakça contacted the terrorist organization right at this juncture through the Democratic Field Structure that is comprised of the following: Public Front, Dev-GençGenç, Revolutionary Laborers Movement, Revolutionary Civil Servants Movement/Public Laborers Front, TAYAD, İdil Cultural Center/Group Yorum, People's Law Office, Fundamental Rights and Freedoms Association, People's Assemblies and a journal called "Yürüyüş" (the Mari)...

...VE DMH-KEC

Bu yapıda bizi ilgilendiren alt birim ise **Devrimci Memur Hareketi DMH. Diğer Adıyla Kamu Emekçileri Cephesi, yani KEC.** DEV-SOL ve DHKP-C terör örgütlerinin lideri ve kurucusu olan **Dursun KARATAŞ**'ın, 1980 yılında, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde alınan **ifadesinde** ve kaleme aldığı çeşitli kitap ve yazılarda da beyan ettiği üzere, biri diğerinin devamı olan terör örgütlerince, **kamu çalışanları arasında örgütlenmeye** büyük önem verilmiştir.

İşte bu doğrultuda DHKP-C mensubu kişilerce 1997 yılındaki kurultay sonrası kurulan DMH (Devrimci Memur Hareketi) isimli yapılanma, DHKP-C terör örgütü adına, 2010 yılı itibari ile Kamu Emekçileri Cephesi adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

...AND DMH-KEC

The sub-unit that interest us within this scope is the Revolutionary Public Officers Movement (DMH) a.k.a Public Laborers Front (KEC). As Dursun KARATAŞ, the ring leader and founder of the DEV-SOL and DHKP/C terrorist organizations, mentioned in his statement in 1980 at the Istanbul Police Department as well as various books and pamphlets he wrote, massive importance is granted to the structuring amongst public officers and workers through the terrorist organizations that operate as a continuation of each other.

Thus, in this direction, the DMH established in 1997 under the DHKP/C restructured to pursue its actions in 2010 under the name of the Public Laborers Front on behalf of the DHKP/C terrorist organization.

MEMUR VE EMEK İFADESİ KİMSEYİ YANILTMASIN

İsimlerinde geçen Memur ve Emek ifadeleri kimseyi yanıltmasın. Öyle masum, kravatlı takım elbiseli paneller düzenleyen yapılar değiller. Emniyet birimlerimiz tarafından **25.10.2000'de, Devrimci Memur Hareketine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda;**

- (4) Adet 2,5 Kilogram toz dinamit,
- (2) adet 2 Kilogram toz dinamit,
- (5) adet elektrikli fünye,
- Uzaktan kumanda kontrol lambası, ele geçirilmiş ve çok sayıda DMH mensubu gözaltına alınmıştır.

22.05.2012 tarihinde, SGK İstanbul Bağcılar Müdürlüğünde çalışmakta olan ve DMH mensubu olduğu değerlendirilen 2 kişi, SGK sistemi üzerinde sorgulama yaparak, DHKP-C terör örgütü tarafından hedef alınan üst düzey bürokrat ve iş adamlarına yönelik istihbarat topladıkları şüphesiyle yakalanarak gözaltına alınır.

Gözaltına alınan şahıslardan Fatih YILMAZ, terör örgütünün silahlı aparatı olan SPB (**Silahlı Propaganda Birlikleri**) içerisinde faaliyet yürüten, **Şafak YAYLA** isimli şahsın talimatıyla üst düzey bürokratlara ait verileri sorgulayarak kendisine ilettiğini itiraf eder.



OFFICER AND LABOR CONCEPTS SHOULD NOT MISLEAD ANYONE

The officer and labor concepts in the title of this unit should not mislead anyone. They are not innocent entities holding panels with public officers wearing suits or ties. As a result of an operation by the Turkish National Police against the Revolutionary Public Officers Movement, the following were seized;

- (4) units of 2,5 kg dust dynamite,
- (2) units of 2 kg dust dynamite,
- (5) units of electric enabled detonators,
- Remote controlled control lamp,

So, many DMH members were captured and detained.

On 22 May 2012, 2 people employed at the Social Security Institute Istanbul Bağcılar Directorate were suspected that they were collecting intelligence about high level bureaucrats and businesspeople that the DHKPC targeted at, through interrogating the SSI database and they were detained.

Fatih YILMAZ, one of the detainees, confessed that upon the instruction of a person called Şafak YAYLA who operated under the Armed Propaganda Units (SPB) interrogated the data about high level bureaucrats.

Yani görüldüğü gibi değiller...

24.12.2010 tarihinde İstanbul ilinde bulunan **Yürüyüş Dergisi bürosunda yapılan aramada** elde edilen şifreli CD'nin incelemesi sonucu; Devrimci Memur Hareketi (DMH) içerisinde **faaliyet gösteren şahısların**, görev yaptığı yer ve unvanları ile birlikte **8** bölge altında **604** isim olarak listelendiği tespit edilir. Başlatılan çalışma kapsamında, **19.02.2013 tarihinde bu oluşuma yönelik** olarak **13** il merkezli toplam **28** ilde operasyon için düğmeye basılır. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, **171** kişi yakalanarak gözaltına alınır, **73** şahıs tutuklanır.

DHKP-C terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda yakalanan çok sayıda örgüt mensubu *"...Devrimci Memur Hareketi ve Kamu Emekçileri Cephesi isimli yapılanmaların, DHKP-C terör örgütünün açık alan yapılanmalarından olduğu..."* şeklinde açıkça itirafta bulunmuşlardır.

DMH, KEC'e Dönüşüyor...

Devrimci Memur Hareketi isimli oluşumun, son süreçteki faaliyetlerinde **Kamu Emekçileri Cephesi** ismini kullanmaya başladığı tespit edilmiştir. Yani bir nevi isim değişikliği söz konusudur.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın eylem ve faaliyetleri, karşılaştığı gözaltılar, evlerinde yapılan aramalarda ele geçen dergiler ve diğer örgütsel dökümanlar işte bu yapıyla ilgilidir.

So, they are not what they seem to be...

On 24 December 2010, an encrypted CD was seized in the office of the Marching Journal in Istanbul; as a result of its analysis, 604 people were listed by 8 regions and their posts and titles under the DMH. In line with comprehensive investigations, a series of operations were launched on 19 February 2013 in 28 provinces, out of 13 were city centers. To conclude, 171 members were detained and out of them, 73 were arrested.

Many DHKP/C terrorist organization members confessed that "...DMH and KEC were clear field units of the DHKP/C ...".

DMH evolved into KEC

In time, it is discovered that the DMH started to use the title of KEC. That means a change of name.

The acts and activities of Nuriye Gülmen and Semih Özakça as well as the documents and journals seized at their home are about this evolved structure.



YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

Elbette ki her yasadışı örgüt, bir yandan da propaganda faaliyeti yürütür ve bu tür her örgütün bir ana akım yayın organı bulunur. DHKP-C'nin bu noktadaki sembol dergisi ise Yürüyüş Dergisi'dir. DHKP-C terör örgütü güdümünde yasal zeminde 2002 yılında yayın hayatına başlayan ve (165) sayısı çıkan Ekmek ve Adalet isimli derginin kapatılması sonrası Yürüyüş isimli derginin 2005 yılından itibaren haftalık olarak faaliyetlerine başlamış, "Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş" ve "Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş" şeklinde iki farklı isimde (560) sayı çıkartmış, 29.04.2017 tarihinde yayınlanan 689 sayılı KHK ile "Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş" dergisi kapatılmıştır. Dergi bu tarihten sonra "Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş" ismi ile aynı mizanpaj ve donanım ile yayın yapmaya devam etmekte, bununla birlikte, www.yuruyus-info.org isimli web adresini kullanmaktadır.

THE MARCHING JOURNAL

Without doubt, each and every illegal organization pursues a propaganda activity and has a mainstream publication. At this point, the symbolic journal of the DHKP-C is the Marching Journal. It was issued for the first time in 2002 under the guidance of the DHKP/C terrorist organization with the name of Bread and Justice that published 165 issues. Then it was closed and the Marching Journal came into being in 2005 as a weekly journal, and had two different versions called "Marching for Independence, Democracy and Socialism" and "Marching to Counter Imperialism and Oligarchy" in total reaching 560 issues. Upon the Decree no. 689 in-force-of law of 29 April 2017, "Marching for Independence, Democracy and Socialism" was closed. So, the Journal is still published under the title of "Marching to Counter Imperialism and Oligarchy" with the same page design and concept and it also uses the following web-site: www.yuruyus-info.org.

Şimdi buraya kadar olanları alt alta toplayalım.

Elimizde bir adet tescilli, Marksist Leninist kılığında ve devrimci romantizmiyle belli kesimleri uyutan ama aslında istihbarat örgütlerinin kiralık katilliğini yapan bir terör örgütü var. Ve bu örgütün de toplumun değişik kesimlerindeki örgütlenme yapılarından biri olan Devrimci Memur Hareketi.. Yani bir kolu... Bir ağacın dalı gibi..

...Bir elimizde de iki tane kamu çalışanı var. Eğitimci. Çocuklarımızı eğitiyorlar. Bir tanesine ilkökul çağındaki çocuklarımızı emanet etmişiz, diğeri üniversiteli gençlerimizi eğitiyor. DMH adına bir eylem yapılıyor, bu kişiler yapılan gözaltılarda çıkıyor. Kah bir basın açıklaması, kah bir pankart açılması veya başka bir protesto eylemi. Birtanesinin devam eden 4 tane davası var, terör örgütü üyeliğiyle ilgili, diğerinin 12 tane... Birinde mahkumiyet çıkmış, Yargıtay aşamasında. Legal bir sendika üyeliği değil mevzubahis olan... Bir savcının alınma silah dayayıp, fotoğrafını çekip savcının ailesi dahil bütün dünyaya sosyal medyadan duyurup savcıyı şehit eden ve daha onlarca "faili malum cinayetin" sorumlusu kiralık katillerin bulunduğu DHKP-C gibi bir terör örgütüyle iltisaklı olma durumu sözkonusu.

Ve şimdi bu iki kişi, bir açlık grevi eylemi içindeler. Açlık Grevi... Ölüm Orucu... DHKP-C... Birbirine hiç yabancı kelimeler değil. Bu kitapçığın en başında Türkiye'nin terör hafızasından bahsetmiştik. İsterseniz o hafızayı biraz daha karıştıralım, geçmişe gidelim, yaşanan bazı hadiseleri hatırlayalım...

Her yasadışı örgüt, bir yandan da propaganda faaliyeti yürütür ve bu tür her örgütün bir ana akım yayın organı bulunur. DHKP-C'nin bu noktadaki sembol dergisi ise Yürüyüş Dergisi'dir.

Let's add up what has been mentioned up till now.

There is one terrorist organization that established itself as the hit-man of the foreign intelligence services in disguise of the Marxist-Leninist movement and revolutionary romance that keeps its members asleep. And on the other hand, there is the DMH operating in the field in different segments of the society that is an arm of the DHKPC...just like a branch of a tree...

...On the one hand, we have two public officers. A faculty and a teacher. Educating our children. We send our elementary school kids to either of them while our youngsters are educated by the other in a university. They engage into actions on behalf of the DMH, they are detained on various occasions such as a press statement release at an unallowed crowd or holding a banner or another protest. One of them has 4 pending cases due to association with the terrorist organization while the other has 12 pending cases.. One of the court proceedings concluded with a sentence of imprisonment that is still at the stage of the Court of Cassation. The matter here is not legal membership to a labor union... They are in a position to be affiliated with a terrorist organization like DHKPC that is responsible for many murders, the perpetrators of whom are clearly known, and members were posting the photo of a prosecutor on duty, terrorists holding a gun against his head to the attention of his family and the entire world and finally shooting him dead.

And now, these two people are on a hunger strike. Hunger Strike... Death Fast... DHKP-C... These terms are easily juxtaposed with each other. At the beginning of this handbook, the terror memory of Turkey was mentioned. Let's once again check that memory and go to past and remember some of those incidences ..



Each and every illegal organization pursued propaganda activities and has a mainstream publication. The iconic publication of the DHKP-C terrorist organization is the Marching Journal.

DEVİRİMCİ ÖZGÜRLÜĞÜ: “YA ÖLÜM ORUCU TUTARSIN, YA ÖLÜRSÜN, SEN SEÇ”

Ülkemizdeki sol terör örgütlerinin tarihi incelendiğinde açlık grevi, süresiz açlık grevi ve ölüm oruçlarının örgütler açısından önemli bir eylem türü olduğu görülür.

Dünyanın pek çok ülkesinde zaman zaman görülen açlık grevleri ülkemizde genel olarak terör örgütü mensubu tutuklu ya da hükümlü şahıslar ile bu şahıslara destek vermek amacıyla yine örgütlerin güdümündeki şahıslarca cezaevi dışında gerçekleştirilmiştir.

Cezaevi şartları ya da genel olarak tahliye amaçlı yapılan bu eylemlerin terör örgütleri tarafından propaganda amaçlı olarak kullanıldığı, örgüt mensuplarının bu eylemlere örgüt üst yönetimi tarafından zorlandıkları, açlık grevlerinin ilerleyen aşamalarda süresiz açlık grevi ve nihayetinde ölüm oruçlarına dönüştüğü de bir realitedir.

Ülkemizdeki sol terör örgütlerinin tarihi incelendiğinde **açlık grevi, süresiz açlık grevi ve ölüm oruçlarının** örgütler açısından önemli bir eylem türü olduğu görülür.

Nitekim **DHKP-C terör örgütünün 1984, 1996, 2000 ve 2006 yıllarında çok sayıda açlık grevi ve akabinde ölüm orucu eylemi gerçekleştirmiş;** bu eylemler neticesinde 1984 yılında **4** örgüt mensubu, 1996 yılında çeşitli cezaevlerinde gerçekleştirilen ölüm orucu eylemlerinde **12** örgüt mensubu ölmüştür.

FREEDOM OF THE REVOLUTIONIST: “GO FOR A HUNGER STRIKE OR DIE, YOU CHOOSE”

When the history of the leftist terrorist organizations is analyzed in Turkey, it can be observed that hunger strike, indefinite hunger strike or death fasting constitute an important form of protest and action

The hunger strikes that are seen in many countries from time to time are realized generally by the arrested or convicted members of the terrorist organizations as well as the individuals who want to support them under the guidance of such terrorist organizations outside prisons.

Hunger strikes that are used to protest the prison conditions or to get early release are used as a propaganda tool by the terrorist organizations and the members are pushed to do by the top level of the organizations, and the strikes evolve into indefinite hunger strikes paving the way to death fasting, which a reality.

When the history of the leftist terrorist organizations is analyzed in Turkey, it can be observed that hunger strike, indefinite hunger strike or death fasting constitute an important form of protest and action.

Likewise, the DHKP/C terrorist organization launched many hunger strikes in 1984, 1996, 2000 and 2006 paving the way to death fasting; as result, 4 members died in 1984 while 12 members died in various prisons in 1996.

“Teröristleri Kendi Terörlerinden Kurtarma” Operasyonu

Örgütler, içine çektikleri insanların yakasını cezaevlerinde de bırakmaz. Örgüt yönetimleri, özellikle 2000 yılı öncesinde cezaevlerini bir mücadele alanı ve kazanılması gereken bir cephe olarak görmüş, cezaevlerine ilişkin eylemlerini de bu düşünce doğrultusunda sürdürmüşlerdir. Öyle ki cezaevleri örgüt yönetimleri tarafından bir eğitim kampı olarak kullanılmıştır. Bu ortamı sağlayan ise cezaevlerindeki eskiden kalma koğuş sistemiydi. Avrupa bu sistemi 1970’li yıllarda terketmişti.



Türkiye, 1999 yılı ortalarında 1 ve 3 kişilik hücrelerden oluşan F tipi cezaevine geçme kararı aldı ve ilk adımı attı. DHKP-C bu kararı protesto için 20 Ekim 2000 tarihinde cezaevlerinde açlık grevine başladı. 19 Kasım’da Açlık Grevi, süresiz ölüm orucuna dönüştürüldü. Uzun süren diyalog çabaları sonuç vermedi. 19 Aralık 2000 tarihinde saat 04.00 sularında talimat verildi ve **Hayata Dönüş Operasyonu** gerçekleştirildi. Ülke çapındaki 20 cezaevine aynı anda müdahale edildi. Operasyon sonucunda **206 ölüm oruçlu, 775 açlık grevindeki** mahkûm kurtarıldı, **28 tutuklu** ve **2 asker** olmak üzere toplam **30 kişi** hayatını kaybetti, **17 asker** yaralandı.

Dönemin Başbakanı **Bülent Ecevit** operasyonu, **“teröristleri kendi terörlerinden kurtarma”** olarak tanımladı.

The Operation “Salvage the Terrorist from their own Terror”

The terrorist organizations never let go off their members in prisons. The top management of the terrorist organizations deemed the prisons as an area of fight and a turf and a front to be conquered before 2000. So, they sustained their actions in prisons in line with this thought in that the prisons were used as a training camp by the terrorist organizations. The environment that facilitated this was the ward system in old prisons. European countries had already abandoned this system in 1970’s..

Turkey decided to move on to the F Type prison system as of mid-1999 that is comprised of cells for 1 or 3 inmates and started the first steps with this end. In order to protest this decision of Turkey, the DHKP-C initiated a hunger strike campaign on 20 October 2000. On 19 November 2000, the hunger strike was evolved into indefinite death fasting. Long term efforts to establish a dialogue were futile. On 19 December 2000 at 04.00, the Government started the Back to Life Operation and 20 prisons were intervened simultaneously. As a result of the operation, 206 death fasting inmates and 775 hunger strike prisoners were saved while 28 inmates and 2 soldiers died and 17 soldiers were injured.

Mr. Bülent Ecevit, then Prime-minister, called this as the operation aiming at the salvage of “the terrorists from their own terror”.

Yılların deneyimli siyasetçisi ve üstelik sol siyasi görüşten gelen Başbakan Bülent Ecevit'in bu tesbiti, aslında çok önemli bir gerçeğe de işaret etmektedir. Çünkü örgüt adına gerçekleştirilen açlık grevleri, çoğu zaman örgütün, üyelerine uyguladığı bir terör haline gelmektedir. Özellikle DHKP-C söz konusu olduğunda bu durum taraftarlarının bile itiraf edemediği ama bildiği acı, somut ve istisnasıza yakın bir gerçek halini almaktadır.

Hayata Dönüş Operasyonuna karşı koyacak güçte olmadıklarını anlayan DHKP-C üst yönetimi tarafından; kamuoyunda, dönemin siyasi iktidarına baskı oluşturmak amacıyla, ölüm orucunu sürdüren örgüt mensuplarına kendilerini yakmaları talimatı verilmiştir.

Kendinizi Yakın Talimat

Bunun entüyerürpertici örneği yine Hayata Dönüş Operasyonu sırasında yaşanmıştır. Operasyona karşı koyacak güçte olmadıklarını anlayan DHKP-C üst yönetimi tarafından; kamuoyunda, dönemin siyasi iktidarına baskı oluşturmak amacıyla, ölüm orucunu sürdüren örgüt mensuplarına kendilerini yakmaları talimatı verilmiştir. Müdahale esnasında, güvenlik güçlerinin örgüt mensuplarını yaktıkları propagandasını yapmak isteyen örgüt yöneticilerinden ikisinin aralarındaki telefon konuşması basına yansınca gerçek ortaya çıkmıştır. Konuşmada, militanların kendilerini yakmalarını içeren **talimat ikrar** ediliyordu. **Telefon konuşmasının tespiti sonrasında örgüt, "militanların güvenlik güçlerini durdurmak amacı ile kendilerini yaktıkları" söyleyerek durumu kurtarmaya çalıştıysa** da gerçek ortadaydı.

Örgütün ölüm oruçlarına yönelik **ritüelleri ve tavrı hep aynı benzer özellikleri göstermiştir.**

This finding highlighted by Bülent Ecevit, experienced politician and a Prime Minister of the leftist political fraction, actually refers to a very important reality, since the hunger strikes performed on behalf of the terrorist organization mostly become into a terror practiced over their members. In particular, when DHKP/C is at stake, this situation turns into a painful, concrete and unexceptional reality that even its members cannot confess.

Instruction to burn yourselves

The creepiest example of this was witnessed during the Back-to-Life Operation. The top ranks of DHKP/C who comprehended that they would not be able to resist the operation instructed the members who went for the hunger strike to burn themselves in order to create pressure on the then political power. During the intervention, the reality was highlighted when the phone conversation of the terrorist organization's top administrators who would like to propagate that the security officers burned their members was reflected in the press. The phone conversation revealed the instruction to for the members to burn themselves. Following highlighting the phone conversation, although the terrorist organization declared that "the members burned themselves in order to stop the security officers to save the situation, the reality was apparent.

The rituals and approach of the terrorist organization towards the hunger strikes always bear the similar features.

The top ranks of DHKP/C who comprehended that they would not be able to resist the operation instructed the members who went for the hunger strike to burn themselves in order to create pressure on the then political power.

Ritüelleri ve Tavrı Benzer Özellikler Göstermiştir

Sözgelimi ölüm orucuna başlayan kişilere düzenlenen –sözde- törenlerle **ellerine kına yakılarak ve başlarına örgüt sembolü içeren bandajlar** takılarak eylem başlatılmıştır. Bilinçli olarak örgüt sembolü kullanılmamasına rağmen aynı ritüel **Gülmen ve Özakça'da** kullanılmıştır. **Sembol bulunmasa bile eylemlerde, pankartlarda kullanılan renkler de, örgüt renkleriyle aynıdır.** Kullanılan slogan tarzı, seçilen kelimeler de keza DHKP-C'nin kullandığı klasik sloganlar ile aynıdır.

Ölüm Orucu Eyleminden Vazgeçenleri Avukatları Savunmasız Bırakıyor

Daha önceki mahkûmların ölüm orucunu kendi iradeleri ile yaptıklarını iddia ettikleri halde ölüm orucundan vazgeçen örgüt mensupları, terör örgütü tarafından hain ilan edilerek dışlanmış, avukatları dahi kendilerini savunmaktan çekilmiştir. Nitekim yasadışı DHKP-C terör örgütüne yardım yataklık suçundan tutuklu olan **Eylem GÖKTAŞ ölüm orucu eyleminden vazgeçtiği gerekçesiyle avukatları tarafından savunmasız bırakılmıştır.**

İlginç bir benzerlik, Özakça ve Gülmen'in avukatlarının davranışlarında da görülmektedir. Hücrelerine gelen sağlık görevlileriyle görüşmeleri, kilolarının takibi amacıyla tartılmaları avukatlarının onayına bağlı **Yaptıkları herşeyi, avukatlarının talimatıyla ve onayıyla yaptıkları biliniyor.** Sağlık için gerekli kritik seviyeyi korumak üzere verilmesi elzem olan birtakım gıdaların alınması da yine avukatlarının iznine bağlı. Bu noktada, bunun yasal hakların korunması için yapılan normal bir "danışma" olduğu düşünülebilir. Ancak müvekkilin hayatı sözkonusu olduğu bir durumda avukatın daha ziyade müvekkilin sağlığı yönünde tavsiyelerde bulunması beklenir. Ölüm tehlikesine rağmen avukatın gıda aldırılmaya çalışmaması, durumun tıbbi açıdan izlenmesini sağlayacak kontrolleri zorlaştırıcı tavsiyelerde bulunması, hayat hakkı üzerinden böyle bir tasarrufta/pazarlıkta ısrar etmesi acaba bir **danışmanlık hizmeti midir yoksa birileri adına bir "gözlemcilik" midir?**

DHKP-C için ölüm orucunda yaşamını yitiren insanların önemi yok

20.10.2000 tarihinden bugüne kadar ölüm orucu eylemlerinde toplam 82 kişi yaşamını yitirmiştir. DHKP-C terör örgütü ve seksiyonları bu sayının 122 olduğunu iddia etmektedir. Buradaki çelişki, örgüt tarafından intihar saldırıları, silahlı çatışma, intihar etme, Küçükarmutlu ve 19 Aralık operasyonları esnasında hayatını kaybeden kişilerin de bu sayıya dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca çoğu kendini yakmak suretiyle 30 mahkûm hayatını kaybetmiş, 145 mahkûm ise yaralanmıştır.

Bu bilançodan da anlaşılıyor ki DHKP-C için ölüm orucunda yaşamını yitiren insanların önemi yoktur. Basında görünürlüğü sağlama uğruna, **örgüt içi disiplini tesis etme adına o insanlar gerek psikolojik baskıyla gerekse başka tehditlerle ölüm orucuna ve ölüme zorlanmaktadır.**

The rituals and approach always bear similar features

For instance, they started actions through applying henna on the hands of the persons who start hunger strike and hanging bandages over their heads that includes the symbol of the terrorist organization during the so-called ceremonies held for the afore-mentioned persons. The same ritual was applied for Gülmen and Özakça although the symbol of the terrorist organization wasn't consciously used. In spite of any symbols, the colors used in the banners are the same with those of the terrorist organization. The style of the slogan and the words used are the same with that of DHKP/C.

Those quitting the hunger strike are left defenseless by their lawyers

Although they claimed that the former convicted members went for the hunger strike with their own will, those who quitted the hunger strike are declared as betrayer and alienated, as well as their lawyers waive from cases, too. As a matter of fact, Eylem Göktaş convicted of aiding and abetting DHKP/C terrorist organization was left defenseless by their lawyers on account of the fact that he quitted the hunger strike.

An interesting similarity can be observed by the behaviours of özakça Özakça and Gülmen's lawyers. Their conversation with the healthcare officers coming to their jail and their weight measurement are up to the approval of their lawyers. They are known to do everything upon the instruction and approval of their lawyers. Providing the basic food essential to protect their critical health level is again up to the permission of their lawyers. In this regard, it could be considered as an ordinary "consultation" to protect their legal rights. However, when the life of the defendant is at stake, the lawyer is expected to provide recommendations in favour of the health of the defendant. Is it a consultation service or an "observation" on behalf of someone to prevent the food procurement in spite of the death risk, to provide recommendations complicating the controls that would enable to follow the situation medically and to insist disposal/bargain over the right to life?

DHKP/C doesn't care about the persons died from the hunger strike

From November 20, 2000 up to the present time, 82 persons have lost their lives as a result of the hunger strikes. DHKP/C terrorist organization and its sections claim this number as 122. The contradiction results from the fact that the terrorist organization includes the persons who lost their lives as a result of the assassination attacks, armed clash, suicide and the operation in ArmKüçükarmutlu and the operation dated December 19. Furthermore, 30 convicted persons died having burned themselves and 145 were injured.

As can be seen from the figures, DHKP/C doesn't attach importance to those having lost their lives as a result of the hunger strikes. In order to ensure the visibility in the press and to maintain the organization discipline, those people are forced to go for hunger strike and death through psychological pressure or any other threats.

BU EYLEME DESTEK VERENLER, İLK GÜNDEN BERİ SAHIPLENENLER KİMLER?

Elbette ki bu kitapçık, **Gülmen ve Özakça'nın** örgüt bağlantısını ispat etme kitapçığı değildir. Bu yargının işidir. Esasen KHK'larla yapılan işlem için kesinleşmiş yargı şartı da yoktur. Yapılan işlem, kişinin kamu görevlisi niteliği taşıyıp taşıyamamasıyla ilgili bir işlemdir. Hakkında **birinin 12, diğerinin 4 tane devam eden terör örgütü üyeliği davası** bulunan, yasadışı bir terör **örgütüyle iltisaklı bir çok eylemde gözaltına alınan**, hukuksal olmasa dahi örgütle ironik bağlarının olduğuna işaret eden birsürü göstergeyi gözardı etmenin ve bütün bunları, kesinleşmiş yargı kararı olmadan yok saymanın, normal kabul etmenin devlet olma sorumluluğuyla izah edilebilir bir yanı yoktur. Elinde silah olan ve size doğrultmuş bir insan hakkında "tetiği çekene kadar iyi niyetli kabul ederim" demek gibi birşey.

Dolayısıyla maksadımız, örgüt bağlantısını ispat etmek değil. Ancak görmemiz gereken son bir nokta daha var. **Bu eyleme destek verenler, hatta ilk günden beri sahipleneler kimler?**

WHO ARE SUPPORTING THIS ACT AND EMBRACING IT SINCE THE FIRST DAY?

Of course, this booklet doesn't intend to prove Gülmen and Özakça's linkage with the terrorist organization. This falls within the remit of the judiciary. As a matter of fact, there is no final judiciary condition for performing actions by virtue of the Decree-Laws. The action to be performed is the one to determine whether the relevant person bears the feature of being a public officer. The state responsibility doesn't have to do with ignoring many indicators that highlight – whether not judicial - ironic linkages of the persons – one with 12 and the other with 4 on-going cases due to their membership to the terrorist organization, who have been taken into custody in several acts affiliated with an illegal terrorist organization and neglecting all these issues without the presence of a final judicial decision and taking them as normal thing. It is something like saying "I take the person who has gun and extends it to me as pure-minded until he pulls the trigger.

Consequently, we don't intend to prove the linkage with the terrorist organization. However, there is one last point to be highlighted. Who are supporting this action and even embracing it since its first day?

We say that; the Hunger strike is a method for retrieving the right!

We say that; the hunger strike is an action type carried out to protest a certain event, attitude, behavior, to get various requests accepted or to take attention to the ideas defended; and this type of action is based on "leave someone hungry himself/herself" by not eating anything

We say that; the hunger strike is divided into two types as Hunger Strike (HS) and Indefinite Hunger Strike. Again this resistance type which could be made both individually and by groups; also could be performed by groups with a circulated time period.

We say that; while the periodic hunger strike is performed in a time period of which duration is determined before and announced to the public; on the other hand the indefinite hunger strike is performed without determining any time limit and finalized when the requests are accepted and there is an agreement made between the parties.

 Biz Diyoruz ki;

**AÇLIK GREVİ BİR HAK
ALMA YÖNTEMİDİR!**

☆Biz diyoruz ki; açlık grevi, belirli bir olayı, tutumu, davranışı protesto etmek, çeşitli istekleri kabul ettirmek ya da savunulan görüşlere dikkat çekmek amacıyla uygulanan ve greve katılanların yemek yemeyerek kendilerini "aç bırakmaları" esasına dayanan bir eylem biçimidir.

☆Biz diyoruz ki; açlık grevi (AG) ve süresiz açlık grevi (SAG) olmak üzere iki biçimde yapılır. Yine tek tek ya da kitlesel olarak yapılan bu direniş biçimi; gruplar halinde, belirli periyotlarla dönüşümlü olarak da yapılabilmektedir.

☆Biz diyoruz ki; süreli açlık grevi: süresi önceden belirlenen ve kamuoyuna duyurulan bir zaman diliminde yapılırken; süresiz açlık grevi ise süre belirtilmeksizin, taleplerin kabul edilmesi ve muhataplar arasında karşılıklı bir anlaşma yapıluncaya kadar sürer.

Öncelikle 'DHKP-C'nin bütün yayın organları, başta **Yürüyüş Dergisi** olmak üzere Özakça ve Gülmen'in eylemini sahiplenmekte ve kendi camiasına bu sahiplenmeyi neredeyse emretmektedir.

-**Yürüyüş dergisi 12 Mart 2017 tarihli 5. Sayısı 38. Sayfasında "Nuriye ve Semih'in direnişini sahiplenmeli ve çoğaltmalıyız"** başlıklı yazıda 11 Mart günü Semih ÖZAKÇA ve Nuriye GÜLMEN'in açlık grevine başlayacağı, sözde direnişlerini öncelikle **KEC'lilerin sahiplenmesi gerektiği "Sahiplenmenin Bir CEPHE geleneği"** olduğu belirtilerek yazılama, kuşlama, afiş asma türü eylemler yapılması gerektiği talimatı verildiği görülmektedir. Yürüyüş'ün çeşitli sayılarında bu ve buna benzer yazılar defalarca yer almıştır.

Semih ÖZAKÇA ve Nuriye GÜLMEN'in açlık grevine başlayacağı, sözde direnişlerini öncelikle KEC'lilerin sahiplenmesi gerektiği "Sahiplenmenin Bir CEPHE geleneği" olduğu belirtilerek yazılama, kuşlama, afiş asma türü eylemler yapılması gerektiği talimatı verildiği görülmektedir.

It can be observed that Semih ÖZAKÇA and Nuriye GÜLMEN were declared to go for a hunger strike on March 11 and the members of KEC should embrace the so-called resistance in particular and "Claiming the ownership was a tradition of the FRONT and instructs to perform such actions as titling, distributing handouts, hanging banners.

In the first place, all media outlets of DHKP-C, in particular Marching Journal, embrace the action of Özakça and Gülmen and almost instructs its circle to embrace it.

- The Marching Journal, in its essay titled "We should embrace and propagate the resistance of Nuriye and Semih" in its page 38 of the Issue 5 dated March 12 2017 declares that Semih ÖZAKÇA and Nuriye GÜLMEN would go for a hunger strike on March 11 and the members of KEC should embrace the so-called resistance in particular and "Claiming the ownership was a tradition of the FRONT and instructs to perform such actions as titling, distributing handouts, hanging banners. Such and similar essays have been enshrined in several issues of the Marching Journal.

AMORGO ADASI'NDAN NİYE DESTEK GELİR?

Yurtdışı destek adı altında düzenlenen eylemlerde, DHKP-C bağı daha da gözle görülür hale geliyor aslında. İsviçre'deki bir destek eyleminin afişinde açıkça örgütün sembolü kullanılıp **İsviçre Halk Cephesi** ve İsviçre TAYAD isimleri kullanılmış.

Örgüt kurmaktan dolayı kırmızı bülten ile aranan Belçika'da terör örgütünün azıllı temsilcilerinden **Bahar Kimyongür** gibi örgüt mensuplarının sosyal medyadan destek oldukları görülmektedir.

İngiltere'de de İngiltere Yürüyüş Derneği adına açılan destek çadırı 19 gün açık kaldı. **Londra Dev-Genç**, twitter hesabı üzerinden eylemi sahiplenirken, ilginç bir destek de Yunanistan'dan geldi. Yunanistan'ın belki de adını hiç duymadığımız Amorgo Adası'nın Türkiye ile nasıl bir meselesi olduğu anlaşılamamakla beraber, örgütün yayın organlarından alınan bilgiye göre Amorgo Halkı durumdan vazife çıkarıp Nuriye ve Semih için imza kampanyası başlatmış.

Yurtdışında bu ve bunun gibi birçok eylemde örgüt ve örgütün yan kuruluşlarının kendi imzaları ve organizasyonları açıkça görülüyor.

Bunun yanında sosyal medya hesaplarında yapılan manipülasyonların sahibi de yine örgüt hesapları. Sözgelimi Politik Baykuş isimli hesap, başka konularda olduğu gibi Semih Özakça ve Nuriye Gülmen meselesinde de yine aynı manipülatif tavrını sürdürüyor. Bunun gibi birçok sahte hesapla örgüt, sosyal medyada da taban bulmaya ve baskı yaratmaya çalışıyor.

WHY SUPPORT FROM AMORGOS ISLAND?

As a matter of fact, the DHKP/C linkage has become more apparent for the activities held under the pretext of support on abroad. The symbol of the terrorist organization was clearly used on the banner of a support activity held in Switzerland and the names of **Switzerland People's Front** and Switzerland TAYAD were used.

It can be clearly seen that members of the terrorist organization such as **Bahar Kimyongür**, one of the leading representatives of the terrorist organization in Belgium who is being sought with the red notice on account of founding a terrorist organization are being supported over the social media.

The supportive tent established in the name of Yürüyüş Derneği (Marching Association) in England remained open for 19 days. While **London DEV-GENÇ** was embracing the activity over its twitter account, an interesting support was rendered from Greece. While it can't be comprehended how Amorgos Island of Greece, of which we have never ever heard, could have a matter with Turkey, the information provided by the media outlets of the terrorist organization report that the people of Amorgos Island took on a mission and launched a signing campaign for Nuriye and Semih.

Such and similar signing campaigns and activities of the terrorist organizations and its affiliates on abroad can be clearly observed.

Apart from this, the accounts of the terrorist organizations are also responsible for the manipulations made over the social media accounts. For instance, the account titled "Politik Baykuş" (political owl) maintains its similar manipulative approach on the issue of Semih Özakça and Nuriye Gülmen. The terrorist organization seeks to bring up agenda and create pressure over such counterfeit accounts on the social media.





The essay titled “IT IS TIME FOR ALL KEC MEMBERS TO BE LIKE ONE FIST”, reports that the members of the terrorist organization who have lost their lives as a result of the hunger strikes are being embraced and “Nuriyes and Semih stand for this path today.



BÜTÜN KEC'LİLERİN TEK BİR YUMRUK OLMA ZAMANIDIR başlıklı yazıda “ölüm oruçları eylemlerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının sahiplenildiği ve bugün bu yolu Nuriyeler ve Semihlerin temsil ettiği” belirtilmektedir.



Nuriye Gülmen and Semih Özakça is on hunger strike for 65 days
Kemal Gün is on hunger strike for 77 days
The resisting people for their jobs, food and honour are our honours
Accept their requests!

- Örgüt yönetiminin talimatları doğrultusunda **Örgütün yurtdışında faaliyet yürüten mensuplarınca**
- **Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre, Yunanistan gibi** Avrupa ülkelerinde çeşitli protesto ve destek mitingleri düzenlenmiştir ve konu **Avrupa gündemine de getirilerek ülkemizdeki kurumlara baskı yapılmaya çalışılmaktadır.**
- In accordance with the instructions of the management of the terrorist organization **the members of the terrorist organization that perform activities on abroad**
- made propagandas and held supportive demonstrations in several European countries such as **Austria, Germany, Belgium, France, England, Switzerland and Greece.** They also seek to make pressure on our institutions taking this issue into European agenda.

- Yürüyüş dergisinde BÜTÜN KEC'LİLERİN TEK BİR YUMRUK OLMA ZAMANIDIR başlıklı yazıda “ölüm oruçları eylemlerinde hayatını kaybeden örgüt mensuplarının sahiplenildiği ve bugün bu yolu Nuriyeler ve Semihlerin temsil ettiği” belirtilmektedir.

- **Yine örgütün yayın organında** “Biz Diyoruz ki;” başlığıyla yayınlanan yazıda; **“Direnme hakkını savunmak için ölüme yatarız.** Bunu öncesinden pratiğimizle gösterdik ve zaferi kendi meşru direnişimizle kazandık. Bugün ise her alanda faşizme ve onun kurumlarına karşı direnişlerimiz, canımızla-kanımızla elde ettiğimiz hakkımızdır, elden bırakmayacağız. Geleceğe taşıyacağız.” şeklinde yazılmakta ve bu şekilde ölüm oruçlarının teşvik edilmektedir.

- In the essay titled “IT IS TIME FOR ALL KEC MEMBERS TO BE LIKE ONE FIST” published in the Marching Journal, it is reported that the members of the terrorist organization who have lost their lives as a result of the hunger strikes are being embraced and “Nuriyes and Semih stand for this path today”.
- The essay published in the media of the terrorist organization with the title “We say that” enshrines that “we go for death to defend our right to resistance. We have proved this previously with our practice and won the victory with our own legal resistance. Today, our resistance against fascism and its institutions are our rights we receive with our own lives and bloods and will never let it go and carry it forward to the future. By this way, the hunger strikes are encouraged.



LA MÈRE DE LA PAIX

FORUM DE SEMIN

IL A USSE
MAGREZ LE



19.03.2017 tarihli 6. sayısının 34. Sayfasında “Biz diyoruz ki” başlıklı yazıda “Açlık grevi bir hak alma yöntemidir.” şeklinde söylemlerde bulunularak açlık grevlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı ve propaganda amaçlı olarak kullanıldığı açıkça görülmektedir.

- **Örgütün yayın organı** olarak faaliyet yürüten Yürüyüş isimli derginin 19.03.2017 tarihli 6. sayısının 34. Sayfasında **“Biz diyoruz ki”** başlıklı yazıda **“Açlık grevi bir hak alma yöntemidir.”** şeklinde söylemlerde bulunularak açlık grevlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı ve propaganda amaçlı olarak kullanıldığı açıkça görülmektedir.
- **Yürüyüş dergisinde ayrıca, Nuriye Gülmen ve Semih ÖZAKÇA'nın** açlık grevi eylemlerine başlarken tıpkı daha önce ölüm orucu eylemi yapan DHKP-C örgüt mensubu şahıslar gibi **kına yaktığına** ilişkin haber ve yorumlar yayınlanmıştır.



- The report titled “We say that” on Page 34 of the Issue 6 of the terrorist organization’s media outlet, Marching Journal dated March 19, 2017 states that “the hunger strike is a method for receiving the right, thereby clearly seeking to legitimize the hunger strikes and use them for propaganda purposes.
- The Marching Journal have also published such news and comments that Nuriye Gülmen and Semih Özakça applied henna while starting the hunger strikes just as the members of the DHKP-C terrorist organization did previously.

The report titled “We say that” on Page 34 of the Issue 6 dated March 19, 2017 states that “the hunger strike is a method for receiving the right, thereby clearly seeking to legitimize the hunger strikes and use them for propaganda purposes.

- **Yine örgütün illegal gençlik yapılanması olan DEV-GENÇ mensupları tarafından çeşitli illerde yazılama, afiş asma, bomba süsü verilmiş pankart asma şeklinde çok sayıda eylem gerçekleştirildiği ve bu eylemlerde “Nuriye GÜLMEN-Semih ÖZAKÇA Onurumuzdur!” “Açlık Grevi Direnişimiz Baskılarla Engellenemez!” ibareli ve DEV-GENÇ imzalı afişlerin asıldığı, “Direnenlere Saldırmaktan Vazgeçin, İrademizi Sınamayın!” ibareli DHKC DEV-GENÇ imzalı bomba süsü verilmiş pankart asıldığı tespit edilmiştir.**



Nuriye Gülmen, Semih Özakça are our honour. DEV-GENÇ



- By the same token, it is observed that the members of DEV-GENÇ, illegal youth structure of the terrorist organization performed several actions such as titling, hanging banners, hanging posters, making it look like bomb and they hanged banners stating “Nuriye Gülmen-Semih Özakça are our honours! “Our hunger strike cannot be prevented through pressures!” and posters with DEV-GENÇ signs and hanged posters, making it look like bomb stating “Stop attacking the ones resisting and Don’t try our Willpower!” with DHKP-C DEV-GENÇ signs.

- Eyleme destek veren **sosyal medya hesapları** da incelendiğinde; DHKP-C terör örgütü ve diğer sol terör örgütleri tarafından olayın **ajite edilerek kamuoyunda gündem oluşturma** çabası içinde oldukları anlaşılmaktadır.
- Örgütün yayın organı konumundaki **halkinsesitv.org** adresinden yayın yapan oluşumun da yine bu eyleme geniş yer ayırdığı görülmektedir. DHKP-C terör örgütünün tüm yapılanmaları tarafından düzenlenen etkinlik duyurularının yanı sıra, DHKP-C terör örgütünün silahlı kanadı olan SPB mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı eylemlerin üstlenilmesi, DHKP-C terör örgütünün merkez komite açıklamalarını yayınlayan bu kanal, Gülmen ve Özakça'nın eylemlerini yoğun biçimde propaganda malzemesi olarak kullanmaktadır.



The Voice of People TV: They are like rabid dogs! They attack to the people who are in search of their right with foams in their mouth! Recognize the enemy of the people! #NuriyeAndSemihAreNotAlone
Hurray our hungers strike!



The Voice of People TV: İdil Culture Center-We share the hunger of Nuriye and Semih during Festival!
We share the hunger of Nuriye and Semih during Festival!
We are on hunger strike during Festival, Accept Nuriye and Semih's requests!
"If we will be ourselves, when we do not leave the streets lonely, when we stay while everyone is running, when we burn all the bridges for our pure objectives"



The Voice of People TV: #GiveVoiceToHungerOfNuriyeAndSemih Hail to the ones' whom resisting for their jobs, labor and honor...

- Considering the social media accounts supporting the action, it can be understood that DHKP-C and other leftist terrorist organizations agitated it and sought to form a public agenda.
- The entity broadcasting over halkinsesitv.org that is the media outlet of the terrorist organization is observed to allocate a wide pillar for this action. Along with the announcements on all activities of units of DHKP-C terrorist organization, this channel broadcasting the explanations of DHKP-C's Central Committee, such as assuming the armed actions performed by the SPB, armed wing of the terrorist organization uses Gülmen and Özakça's action as the propaganda instrument widely.

- **DMH (Devrimci Memur Hareketi)** isimli yapılanmanın, son süreçte DHKP-C terör örgütü adına, 2010 yılı itibari ile **Kamu Emekçileri Cephesi** adı altında faaliyetlerini sürdürdüğünü yukarıda belirtmiştik. Söz konusu yapılanmanın **sosyal medya hesabından Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA'nın** açlık grevine dönüşen eylemlerine geniş olarak yer verdiği ve destek olduğu gözlemlenmektedir.

Değişik noktalarda stand açan Kamu Emekçileri Cephesi, Gülmen ve Özakça'nın eylemini teşvik eder mahiyette bildiri ve tişört dağıtmıştır.

Bahse konu açlık grevi eyleminin diğer sol terör örgütleri ve PKK/KCK terör örgütü tarafından destekleyici mahiyette paylaşımlarda ve açıklamalarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

PKK/KCK terör örgütü destek açıklamaları

Ayrıca şahıslara destek amacıyla birçok cezaevinde tutuklu/hükümlü bulunan DHKP-C, PKK/KCK ve diğer sol terör örgütü mensupları tarafından süresiz açlık grevi eylemi yapıldığı şeklinde bilgiler mevcuttur.

Ana Akın Medya'da Nuriye Gülmen'le yapılan rapörtaj; "gayet sevecen, DHKP-C bağlantısına fazla yüz vermeyen, eylemin başından beri oluşturulmak istenen algıyla paralel bir röportaj..." Aslında bu tavır, kesinleşmediği için yok sayılan bütün o davaların da kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya yönelik bir intiba oluşturuyor. Çok profesyonelce diyorsunuz ki **"yok canım, onların hepsi iftira, tertemiz çocuklar işte..."** diyorsunuz ki **"yok canım, onların hepsi iftira, tertemiz çocuklar işte..."**

 **KamuEmekçileriCephesi**
@EMeclisi

Takip ediyor

VAZGEÇMEYECEĞİZ..DİRENECEĞİZ.TESLİM OLMAYACAĞIZ!
HERKESİ YÜKSEL'E DİRENİŞE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ!
KEC

BEĞENİ

2



PublicLaborers'Front: We will not give up... We will resist. We will not surrender! We call everyone to Yüksel for protect the resistance. We are workers, we are right, we will win!



Halkın Sesi TV @halkinsesitvrdy · 15 dk.
Direnenler Teslim Alınmaz, Açlıkla İslah Edilemez! Suriye Halk Cephesinden Destek Açlık Grevi Direnenler Teslim... dlvri.tUP7BCpq
pic.twitter.com/u9ZEVO015Y



The Voice of People TV: the resisting people cannot be capitulated. They cannot be amended with hunger! Support from Syria People Front. Resisting people of hunger strike cannot be surrendered...

- **As we mentioned previously, the structure titled DMH (Revolutionary Public Officer Movement) performs its activities under the title of Public Laborers Front as of 2010 on behalf of DHKP-C terrorist organization. It is observed that the afore-mentioned structure supported and widely embraced the hunger strikes of Nuriye Gülmen and Semih Özakça over their social media account.**

The Public Laborers Front that has opened booths in several points distributed declarations and t-shirts encouraging Gülmen and Özakça's actions

It is observed that other leftist terrorist organizations and PKK/KCK terrorist organization supported the afore-mentioned hunger strike through their issues and explanations.

Supportive Explanations of the PKK/KCK Terrorist Organization

Furthermore, the members of DHKP-C, PKK/KCK and other leftist terrorist organization apprehended/convicted in the plenty of prisons are reported to go for an indefinite hunger strike.

The interview of Hürriyet Newspaper with Nuriye Gülmen is "the one in line with the perception intended to be formed since the beginning of the strike, so humane and not so much associated with DHKP-C" As a matter of fact, this approach seeks to defame all cases ignored due to not being finalized.

In a professional manner, they say "Come on! All are malediction, they are all pure children..."

DURUM NE KADAR KRİTİK?

Yapılan onca propaganda sonucunda **Gülmen ve Özakça** alelade bir kamu çalışanıyken devletin FETÖ'cülerini temizlerken kazayla işinden atılan masumlar olduğuna inandırılmaya çalışıyor. Oysa gerçeğin çok başka olduğunu en azından bu satırlara gelene kadar anlatabilmiş olmayı umuyoruz.

Tabii işin bir de sağlık boyutu var ki yine yapılan kara propagandalar neticesinde, vatandaşlarımız arasında, Gülmen ve Özakça'nın hiçbir şey yemeden sadece su içerek 9 Kasım'dan beri yaşadıkları kanaati oluşmuş olabilir. Tabii ki durum böyle değil.

HOW CRITICAL IS THE SITUATION?

As a result of many propaganda, we are made to believe that **Gülmen and Özakça** were ordinary public workers and accidentally dismissed during wiping out FETO members from state organization. Yet, we hope that we could explain the reality until the descriptions we put forth by these lines.

However, in the sequel of the black propaganda made of course it seems there is a medical condition perspective of the case which is concerned among our citizens; there may be an opinion like Gülmen and Özakça have been surviving only by drinking water since 9th of November. Of course, this is not the real situation.



Özgür Gelecek
@ozgurgelecek1

Takip ediliyor

Nuriye ve Semih'in sağlık durumu çok kritik!
[mlmpartizan1.net/nuriye-ve-semi ...](http://mlmpartizan1.net/nuriye-ve-semi)

#NuriyeVeSemiheNefesOl



Nuriye ve Semih'in sağlık durumu çok kritik! | MLM Yolunda Partizan

H. Merkezi: İşi ve ekmeği elinden alındıktan sonra açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın direnişlerinin 107. gününde sağlık durumları giderek
mlmpartizan1.net

Free Future: The health condition Nuriye and Semih are very critic.
#BeBreathForNuriyeAndSemih
Partisan on MLM path: The health condition Nuriye and Semih are very critic!
People's Center: The health condition of Nuriye Gülmen and Semih Özakça, whose jobs and food were taken from them, is getting worse on the 107th day of their hunger strike...

Ayrıca açlık grevi eylemini bırakmalarına engel olan devlet değil, bizzat kendi ideolojileri ve avukatlarıdır.

23.05.2017 tarihinde sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanan şahısların **söz konusu açlık grevi eylemini vücut için gerekli asgari vitamin ve besinleri (tuz, bal, limon, madensuyu, şeker gibi) alarak devam etmektedirler.**

Ayrıca açlık grevi eylemini bırakmalarına engel olan devlet değil, bizzat kendi ideolojileri ve avukatlarıdır.

Burada yapılmak istenen, açlık grevi yoluyla devlet iradesinin gasp edilmek istenmesidir. **DHKP-C'nin, kendi amaçları uğruna bu iki kişiyi gözden çıkarmış olduğu görülmektedir.**

According to the judicial authorities after arrest of the persons on 23.05.2017 the authorities to which they have been impelled, it is reported that these person continues to take minimum necessary vitamins and nourishment (such as salt, honey, lemon, mineral water, sugar) for the body during the above mentioned hunger strike.

Moreover, the main reason preventing them from leaving hunger strike is not the State, but their own ideology and lawyers.

The main desire seen here is to seize the State will through hunger strike. It is clear that DHKP-C has sacrificed these two persons for the sake of its own objectives.

Moreover, the main reason preventing them from quitting the hunger strike is not the State, but their own ideology and lawyers.

SONUÇ

Sonuç olarak Türkiye, eli kanlı bir terör örgütünün kara propagandasıyla karşı karşıyadır. Ne açlık grevi yapan kişiler tamamen masum, kendi hallerinde yaşayıp giden kamu görevlileridir ne de devletin bu işlemde ortaya koyduğu bir haksızlık ve yanlış değerlendirme sözkonusudur. Devlet esasen bu işin en başında kişilerin yaptıklarını, ortaya koydukları eylemlere, yürüyen davalarına bakıp kendi bünyesinde çalışmaya uygun görmediğini beyan ederek bir tercih kullanmıştır. Devletin sizi alelade bir sokak kavgası yüzünden işinizden atması garip olabilir ancak terör örgütüyle iltisaklı olduğunuz şüphesiyle hakkınızda yürüyen 4 tane veya 12 tane dava varsa, bu tercih çok garip midir?

Hepsinden öte, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'yı ikonlaştıran bu eylemde biraraya gelen kesimlerin özelliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neyle karşı karşıya olduğunun en açık göstergesidir.

Bizim terörle mücadelemizin ana felsefesi, insan hayatının kutsallığına dayanmaktadır. Ancak birileri bu kanlı yapıya bilerek veya bilmeyerek destek olmakta, sözkonusu kişiler üzerinden yapılan bu terör örgütü propagandasına alet olmaktadır. Devletimiz, hukukun üstünlüğü ve kamu düzeninden yana olan tavrını koruyacak ve egemenlik haklarına yönelmiş her türlü tehdide karşı dimdik ayakta duracaktır.

Devletimiz, hukukun üstünlüğü ve kamu düzeninden yana olan tavrını koruyacak ve egemenlik haklarına yönelmiş her türlü tehdide karşı dimdik ayakta duracaktır.

Our State shall maintain its stance in favor of rule of law and public order, and shall stand straight against any kind of threat targeting sovereignty rights.

CONCLUSION

In consequence, Turkey is facing a black propaganda of a sanguinary terrorist organization. Neither the people on hunger strike are completely innocent, harmless and placid public officer; nor the state put forth injustice and wrong evaluation for the above mentioned people in this case. The State made a selection at the very outset of this case by evaluating these people's works, actions and their ongoing accusation; and the state declared it does not find them suitable to work within its organization. It may sound weird if the state dismisses you because of a street fight; but if there are 4 or 12 court cases towards you in which you are the suspect for having connection with terrorist organization, then is this selection weird still?

Above all, in this action the main characteristic of the groups which bring together and iconized Nuriye Gülmen and Semih Özakça, are the clearest indicative of what Turkey is facing with.

The main philosophy of our fight against terrorism is based on the holiness of the human life. However, some people are supporting this bloody organization on purpose or unwittingly; and lend himself/herself to the terrorist organization propaganda by the use of these people. Our State shall maintain its stance in favor of rule of law and public order, and shall stand straight against any kind of threat targeting sovereignty rights.



www.arem.gov.tr